

entòs
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΙΟΥ
 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
 Τ: 22710 43500

Passion ανατομικό στρώμα

- ♦ μέτρια σκληρότητα
- ♦ ελατήρια rocket springs 270 τμχ/μ2
- ♦ Feltron βαμβακερός σκληρός τάπητας που προσφέρει μόνωση και ενίσχυση μεταξύ των ελατηρίων
- ♦ Dacron Wad, λευκή υποαλλεργική βάτα
- ♦ ύφασμα καπτονέ Aloe Vera

Ύψος στρώματος: 26cm
 Σε όποια διάσταση θέλετε

~~995€~~

299€

160x2



Χίος Πόλη 6/6/17 13:39 τελ. ενημ.: 7/6/17 11:27

«Η Σούδα γκετοποιείται και δεν ενδιαφέρεται κανείς»



Παντελής Φύκαρης

Ανοιχτή διαμαρτυρία των κατοίκων της Σούδας και του Φρουρίου



ΜΕΛΕΤΗ | ΕΠΙΒΛΕΨΗ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΚΟΥΛΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
 MSc EPM UMIST

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΚΑΚΟΥΛΑΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΘ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝ. Γ.
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
 Μετ. Επιστήμη και Τεχ
 Υδάτινων Πόρων ΕΜΠ

Αρχ. Μακαρίου 1 ☎ 2271023159

342 Κοινοποιήσεις

[Facebook](#)[Twitter](#)[E-mail](#)

Το δικό τους μαρτύριο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, βιώνουν από τον Οκτώβριο του 2015, οι κάτοικοι της Σούδας και του Φρουρίου με τους ίδιους να επισημαίνουν σε επιστολή τους στον «π» ότι ο καταυλισμός όχι μόνο δεν κλείνει αλλά γκετοποιείται χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς γι αυτό.

Παραθέτοντας το χρονικό της δημιουργίας του καταυλισμού στον αρχαιολογικό χώρο της Σούδας από το 2015 έως σήμερα οι κάτοικοι τονίζουν ότι δεν γειτνιάζουν απλά με τον καταυλισμό αλλά είναι αναγκασμένοι να ζουν με εκατοντάδες ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουν.

Αναλυτικά η διαμαρτυρία τους:

Περί το τέλος Οκτωβρίου 2015 ο Δήμος Χίου αποφάσισε, προκειμένου να αποσυμφορηθεί ο δημοτικός κήπος και οι χώροι πέριξ της Δημαρχίας, την δημιουργία προσωρινού καταυλισμού στον **αρχαιολογικό χώρο** της Σούδας για την προσωρινή διαμονή προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, έως ότου ταυτοποιηθούν και αναχωρήσουν για την ενδοχώρα. Ο καταυλισμός αυτός υποτίθεται ότι θα ήταν προσωρινός, λόγω έκτακτης ανάγκης. Η συγκεκριμένη περιοχή επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς προστέθηκε σε αυτή και το κέντρο καταγραφής στα «Ταμπάκικα».

Οι οχλήσεις στους κατοίκους της Σούδας και του Φρουρίου ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή, σκουπίδια, φωνές, φασαρία, συνεχές πήγαινε-έλα ανεξαρτήτως ώρας και κυρίως τη νύκτα. Για όλα αυτά οι κάτοικοι έκαναν υπομονή, κατανοώντας την δυσκολία της κατάστασης, συμπάσχοντας με τους ανθρώπους αυτούς, «βάζοντας πλάτη» .

Αρχές Φεβρουαρίου 2016 δημιουργήθηκε η ΒΙΑΛ με την υπόσχεση των αρμοδίων ότι πλέον θα κλείσει ο καταυλισμός της Σούδας. Στις 19 Μαρτίου 2016 υπογράφηκε η «συμφωνία» (δήλωση μερών) μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα γνωστά

αποτελέσματα. Η ΒΙΑΛ υποτίθεται ότι είχε μετατραπεί σε κλειστό κέντρο. Στις 31-3-2016 διοργανώνεται έξω από τη ΒΙΑΛ διαμαρτυρία – παράσταση από αλληλέγγυους για να συμπαρασταθούν στους πρόσφυγες και μετανάστες και να εκφράσουν την διαφωνία τους για την εν λόγω συμφωνία.

Στην 1^η Απριλίου 2016 μεγάλος αριθμός από τους διαμένοντες στην «κλειστή» ΒΙΑΛ ανενόχλητα φεύγει και κατευθύνεται προς την πόλη της Χίου. Τότε ο καταυλισμός της Σούδας είχε αδειάσει, παρέμεναν εκεί το πολύ 30 άτομα. Όμως οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την λειτουργία του δεν είχαν φροντίσει να τον ξηλώσουν και να τον καταργήσουν, αν και γνώριζαν ότι ήταν παράνομος, αν και δεν υφίστατο πλέον η κατάσταση ανάγκης που τον δημιούργησε (υπήρχε η ΒΙΑΛ). Οι διαφυγόντες από την ΒΙΑΛ, καθώς ουδείς τους εμποδίζει ή υποδεικνύει κάποια άλλη λύση, κατευθύνονται προς την Σούδα και εγκαθίστανται σε αυτήν. Περί τα μέσα Απριλίου 2016 η Ελληνική Κυβέρνηση στέλνει το πλοίο TERA JET στο λιμάνι των Μεστών για να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση. Όμως «αλληλέγγυοι» πείθουν τους πρόσφυγες να μην επιβιβαστούν σε αυτό.

Τα προβλήματα από την λειτουργία του παράνομου «προσωρινού» καταυλισμού της Σούδας είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους: Συνεχείς εμπρησμοί ακριβώς δίπλα στα σπίτια, περιστατικό ανθρωποκτονίας, συμπλοκές παραβατικών μεταναστών, διαφόρων εθνοτήτων ακριβώς έξω από τα σπίτια και τις αυλές, κλοπές, απρόκλητες φθορές και άλλα πολλά, ο κατάλογος είναι μακρύς.

Αυτό όμως που ίσως δεν είναι γνωστό είναι η καθημερινότητα των κατοίκων της Σούδας και του Φρουρίου: επεισόδια σε καθημερινή βάση (μικρά ή μεγάλα), που δεν δημοσιεύονται ποτέ και πουθενά, οχλήσεις, κραυγές, αλαλαγμοί και ταμπούρλα ανεξαρτήτως ώρας (μεσημέρι, ξημερώματα, μεσάνυχτα), σκουπίδια, πεταμένα φαγητά, βόθροι που ξεχειλίζουν, ανεπίτρεπτες συνθήκες υγιεινής, φθορές σε περιουσίες, διαρρήξεις, καβγάδες, άνθρωποι που κάθονται παντού (αυτοκίνητα, σκαλοπάτια σπιτιών), Μ.Κ.Ο., οι οποίες συρρέουν κατά δεκάδες κατά τη διάρκεια της ημέρας και δραπετεύουν επίσης κατά δεκάδες, σαν «λαγοί» στο παραμικρό επεισόδιο που θα δημιουργηθεί, αφήνοντας τους κατοίκους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Το χειρότερο όμως είναι ο καθημερινός

φόβος, το συνεχές αίσθημα αγωνίας και ανασφάλειας, που βιώνουμε όλοι όσοι ζούμε εδώ, ότι ανά πάσα στιγμή θα ξανασυμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Και τότε θα προλάβει η Αστυνομία ή η Πυροσβεστική Υπηρεσία να επέμβουν; Σε κάθε θόρυβο ξυπνάμε ή πηδάμε από την καρέκλα μας και πεταγόμαστε στα μπαλκόνια για να δούμε τι γίνεται. Βλέπετε ο εν λόγω καταυλισμός είναι **ακριβώς δίπλα** στα σπίτια, σε απόσταση εκατοστών. Δεν απέχει ένα, δύο ή τρία χιλιόμετρα. Εμείς δεν γειτνιάζουμε απλά με τον καταυλισμό, **συγκατοικούμε** με αγνώστους ανθρώπους, διαφόρων εθνοτήτων και πολιτισμών, που διαμένουν στον καταυλισμό.

Σπίτια της περιοχής έχουν αρχίσει να πωλούνται, άλλα ξενοικιάζονται, επιχειρηματίες καταστρέφονται, η περιοχή σιγά-σιγά γκετοποιείται και ουδείς ενδιαφέρεται σοβαρά. Τα δικά μας έννομα αγαθά θα ληφθούν ποτέ υπόψιν; Γιατί οι κάτοικοι της Σούδας και του Φρουρίου έχουν μετατραπεί σε πολίτες τρίτης κατηγορίας; Γιατί ουδείς ενδιαφέρεται για αυτούς; Μήπως γιατί συμπεριφέρθηκαν με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια; Γιατί δεν έχουν πηδήσει ακόμα στα κάγκελα και δεν έχουν στήσει ακόμα οδοφράγματα; Γιατί απλά θεώρησαν ότι είναι πολίτες ενός ευνομούμενου Κράτους, το οποίο έχει υποχρέωση να προστατεύει και τα δικά τους έννομα αγαθά; Ως πότε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο καλούμενο ως «προσφυγικό» θέμα, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως «αλληλέγγυων», θα κατανοήσουν ότι δεν είναι δυνατόν να προασπίζουν τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών και να μην λαμβάνουν ούτε καν υπόψιν τα δικαιώματα και αγαθά των ντόπιων κατοίκων;

Ως κάτοικοι της Σούδας και του Φρουρίου απευθυνθήκαμε σε όλους τους αρμόδιους και σε όλες τις Υπηρεσίες, προφορικώς και εγγράφως. Όλοι αναγνωρίζουν το δίκιο μας, την αξιοπρέπιά μας, την υπομονή μας αλλά.....καθώς ουδείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του ή ενδιαφέρεται πραγματικά για την λύση του προβλήματός μας, αισθανόμαστε ότι η ανθρωπιά μας έχει μεταφρασθεί από τους αρμόδιους ως «ηλιθιότητα», για να το θέσουμε κομπιά. Όμως και η «ηλιθιότητα» έχει τα όριά της και στην περίπτωσή μας έχουν ξεπεραστεί προ πολλού.

Υ.Γ. Άραγε πώς περιμένει η Αρχαιολογική Υπηρεσία Χίου, αρμόδια για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου της Τάφρου του Φρουρίου, να συμμορφωθούν οι κάτοικοι της περιοχής με το

αυστηρότατο πλαίσιο, που θα τους καθορίσει, προκειμένου να προβούν σε μία απλή επισκευή στα σπίτια τους, όταν η ίδια κωφεύει και δεν προβαίνει στα προβλεπόμενα και επιβαλλόμενα από το νόμο εδώ και ενάμισυ χρόνο; Μα η τοποθέτηση ενός παραθύρου σε χρώμα άσπρο προσβάλλει την αισθητική και τον χαρακτήρα του μνημείου ενώ η σαρδελοποίηση ανθρώπων εντός αυτού και οι βόθροι τον αναδεικνύουν!!!

2 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...



Vasilios Skordalos

Εάν αυτά τα άτομα οι λαθρομετανάστες και όχι πρόσφυγες από τα άκρα του κόσμου έμεναν δίπλα στα σπίτια των πολιτικών τη θα έκαναν μπρος θα τους πειράζει το γεγονός αυτό ας ελπίσουμε ότι πριν ο κόσμος αρχίσει να ξεσηκωθεί να κάνουν κάτι.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 · 1 χρόνο



Γιώργης Καλλέργης

Η λύση είναι πολιτική της Κυβέρνησης. Ο αγώνας όλης της Χίου ενωμένης. Έτσι η Χίος θα ξαναγίνει η Χίος που ξέραμε.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

Παράθετα σχόλια στο Facebook

**Υδροθερμοψυκτική Χίου
Μιχάλης Ξενάκης**

- υδραυλικές εγκαταστάσεις
- ύδρευση θέρμανση
- κλιματισμός

Εθν. Αντιστάσεως & Αγαθοκλέους 4
τηλ/fax. 22710 80004, κιν. 6946 287468
e-mail: xenakism@windowslive.com