

Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καταδικάζει τις επιθέσεις κατά προσφύγων στη Λέρο



Η ΡΟΔΙΑΚΗ

Αναγνώστηκε **111** φορές

Ημερομηνία 11/05/17 19:10

Κατηγορίες

- [Λέρος](#)

Στείλε το άρθρο σε μήνυμα στο FB



Το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας καταδικάζει τις επιθέσεις κατά Παλαιστίνιων, Σύρων και Ιρακινών αιτούντων άσυλο, εκ των οποίων μία τρανς γυναίκα, που έλαβαν χώρα την προηγούμενη εβδομάδα στη Λέρο.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του Δικτύου, έξι (6) διακριτές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τα μεσάνυχτα της 2ας Μαΐου έως και το βράδυ της 4ης Μαΐου. Τρεις (3) εξ αυτών έλαβαν χώρα σε μικρό χρονικό διάστημα και στοχοποίησαν ομάδες ατόμων που επέστρεφαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στα Λέπιδα της Λέρου.

Στην πλειονότητα των περιστατικών, τα θύματα αναφέρουν ότι δέχτηκαν επίθεση από μηχανοκίνητες ομάδες ατόμων με τη χρήση αιχμηρών και άλλων αντικειμένων. Σε ένα εκ των περιστατικών δέχτηκε επίθεση μία έγκυος γυναίκα, η οποία δήλωσε στο Δίκτυο ότι στοχοποιήθηκε λόγω της μαντήλας της. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα θύματα δέχτηκαν ιατρική βοήθεια από το νοσοκομείο και

ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία επιλήφθηκε των υποθέσεων, ενώ κάποια από τα θύματα κατέθεσαν.

Το Δίκτυο υπενθυμίζει ότι η μέθοδος αιφνιδιασμού και οι επιθέσεις από μηχανοκίνητες ομάδες κατά μικρών ομάδων προσφύγων στο δρόμο προς τα Λέπιντα είχε καταγραφεί και αποτυπωθεί στην Ετήσια Έκθεση του 2016.

Επομένως, φαίνεται ότι πρόκειται για μια πρακτική που επανέρχεται όταν οι συγκυρίες το επιτρέψουν. Ιδιαίτερη ανησυχία πρέπει να προκαλέσουν τα στοιχεία που μαρτυρούν ότι πρόκειται για οργανωμένες επιθέσεις από ομάδες, με προαποφασισμένο τρόπο επίθεσης και κίνητρο.

Το Δίκτυο επαναλαμβάνει ότι στις ευαίσθητες περιοχές όπου τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες-ριες υφίστανται πίεση, η απραξία ή η ανοχή έναντι ρατσιστικών επιθέσεων με στόχο τον κατευνασμό της έντασης εντός της κοινωνίας δύναται να ευνοήσει την ατιμωρησία.

Όσο αυξάνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του πληθυσμού των προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε καθεστώς αβεβαιότητας στα σημεία εισόδου, μεγαλώνει και ο κίνδυνος ολίσθησης της κοινωνίας σε ρατσιστικές εξάρσεις. Σε καμία όμως περίπτωση, τα προβλήματα αυτά δεν αποτελούν ελαφρυντικό για την εκδήλωση και την ατιμωρησία ρατσιστικών επιθέσεων.

Το Δίκτυο, με τη βοήθεια των μελών του, βρίσκεται κοντά στα θύματα και θα συνεχίσει να τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης της νομικής συνδρομής. Το Δίκτυο θα παρακολουθήσει στενά τη διερεύνηση των υποθέσεων αυτών και θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στις αρχές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ρατσιστικών επιθέσεων και τη διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου. Τέλος, το Δίκτυο καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου τα θύματα να λάβουν κατάλληλη υποστήριξη και προστασία.



ΕΕΔΥΕ

Οι δυσκολίες δεν μας αποθαρρύνουν, δεκαετίες τώρα έχουμε μάθει να δρούμε κάτω από δυσκολίες, να βάζουμε και να υλοποιούμε στόχους παρά τα εμπόδια. Στο πρόγραμμα που έχουμε καταρτίσει για τη νέα περίοδο, συμπεριλαμβάνεται νέα πανελλαδική πρωτοβουλία δράσης, για την οποία σας ενημερώνουμε με την παρούσα επιστολή.

Υλοποιούμε και τη δέσμευσή μας προς τους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές που συμμετείχαν, πως θα υπάρξει συνέχεια με αξιοποίηση όλης της πείρας και των προτάσεων - σκέψεων που διατυπώθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια. Στην τρέχουσα περίοδο η πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ έχει τίτλο «ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ». Η ιδέα βασίζεται στο επισυναπτόμενο ποίημα του Παλαιστινίου αγωνιστή ποιητή Μαχμούτ Νταρούις (1942-2008), ο οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης και ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αραβες ποιητές.

Πιστεύουμε πως το ποίημα αυτό με το περιεχόμενό του, λειτουργεί θετικά και πολλαπλασιαστικά στα αισθήματα αλληλεγγύης, αγάπης και υποστήριξης που έχουν εκφράσει οι μαθητές στα χιλιάδες παιδιά που ξεριζώθηκαν βίαια από τις εστίες και ζουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Ταυτόχρονα το ποίημα μας υπενθυμίζει ότι ο «άλλος» είναι ο διπλανός μας, ο συμμαθητής με τους άνεργους γονείς, ο φίλος με την άρρωστη μάννα που δεν μπορεί να βρει νοσηλεία, αλλά κι εμείς οι ίδιοι που ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα, την ανασφάλεια, το άγχος για το αύριο.

Με αυτές τις σκέψεις απευθύνουμε αυτή την επιστολή κι εκφράζουμε την προσδοκία της δικής σας ανταπόκρισης στην πρόσκληση της ΕΕΔΥΕ για συμμετοχή των μαθητών του σχολείου σας, στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία «ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ». Με δεδομένη την ευρηματικότητα με την οποία απέδειξαν πως εκφράζονται οι μαθητές, τα έργα τους με πηγή έμπνευσης αυτό το ποίημα, μπορούν να είναι ατομικά, ή ομαδικά σε όλες τις μορφές της καλλιτεχνικής - πνευματικής δημιουργίας.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε τα εξής: Μουσική, βίντεο, ζωγραφική, κολλάζ, αφισέτες ή μεγάλα ταμπλό, κείμενα, φωτογραφίες κλπ. Οι ατομικές προσπάθειες, όσον αφορά τη γραφική ύλη, να έχουν διάσταση σε μέγεθος χαρτιού Α3 ή Α4 και οι ομαδικές μπορούν να είναι και σε μεγάλα ταμπλό, χωρίς να αποκλείουμε κάθε άλλη πρωτοβουλία.

Η χρονική διάρκεια μέσα στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε είναι έως τέλος Μάρτη του 2017, ώστε να μην παρακωλύεται το εκπαιδευτικό σας έργο κι άλλες συναφείς δραστηριότητες του σχολείου σας. Τα έργα των μαθητών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των Επιτροπών Ειρήνης, για τις οποίες θα ενημερωθείτε και θα προσκληθείτε σε κατάλληλο χρόνο. Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε κεντρικά με την ΕΕΔΥΕ, αλλά κυρίως με τις Επιτροπές Ειρήνης της περιοχής σας.

«Να σκέφτεσαι τους άλλους

Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου,

να σκέφτεσαι τους άλλους.

Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια.

Όταν πολέμους ξεκινάς,

να σκέφτεσαι τους άλλους.

Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη.

Όταν πληρώνεις το νερό,

να σκέφτεσαι τους άλλους.

Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν

να τους θηλάσουν.

Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου,

να σκέφτεσαι τους άλλους.

Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα.

Όταν τα αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς,

να σκέφτεσαι τους άλλους.

Εκείνους που δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν.

Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.

Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.

Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους,

στον εαυτό σου γύρισε και πες:

«Αχ και να ήμουν ένα κερι στο σκοτάδι».

* (Απόσπασμα από ποίημα του Μαχμούτ Νταρούις (1942-2008), ο οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης και ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Αραβες ποιητές)

Ρόδος 9 Φεβρουαρίου 2017

Η Ροδιακή Επιτροπή Ειρήνης»

