



Ακόμα εκδίδεις **χειρόγραφα** τιμολόγια?
Μήπως **πληρώνεις** μία παλιά εμπορική εφαρμογή
που δεν καλύπτει πλέον τις **ανάγκες** σου?

Αύξησε τις πωλήσεις σου με την **No1 εταιρεία!**
soitone

Ελ. Βενιζέλου 95, Έναντι Ξενοδοχείου Διάνα | Τηλ.22710-82222

Κοινωνία 23/9/18 11:47 π.μ. επιμ.: 20/2/18 19:21

Η κόλαση και ο «παράδεισος» των μεταναστών στη Χίο



Fotis Fokaris

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΡΣΙΝΙΔΙ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΗ ΣΤΟΝ ΚΗΦΟ



29
Κοινοποιήσεις

Facebook Twitter Email

Δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικοί κόσμοι σε απόσταση μιλίων: μερικών χιλιοστών αποτελούν τη σημερινή πραγματικότητα στη ζωή των εκατοντάδων μεταναστών που καθημερινά φθάνουν στο νησί μας από τα απέναντι τουρκικά παράλια.

Είδη πραγματικού τιτανοεπίκουρου βίβλου, να φύγουν από το νησί, είτε είναι αναγκασμένοι να βιώσουν και να υπομείνουν. Το κριτήριο της διαφοροποίησης έχει να κάνει με το σημείο στο οποίο βρίσκονται καθώς ο Κήφος και το Μερσινίδειο και δύο ημέρες είναι ο δικός τους παράδεισος αλλά και η κόλαση αντίστοιχα.

«Απορστένευσε από τη βροχή»

Η απόλυτη μετρηβολή των κερμάτων συνθηκών είχε ως αποτέλεσμα και την μετρηβολή προς το χειρότερο των συνθηκών διαμονής των μεταναστών που μετεμφράστη στο καταυλισμό του Μερσινιδείου για τη διαδικασία της ταυτοποίησης. Εκεί όπου το μοναδικό μέτρο προστασίας τους από τη βροχή αποτελούν μερικά κομμάτια νεύλων που μόλις τον περνούσε Τρίτης το μέλι της «λάθρας».

Ο αριθμός των ατόμων παρά τις υπεράριθμες προσπάθειες των αστυνομικών παραμένει μεγάλος. Μόνο χτες το πρωί στον καταυλισμό υπήρχαν περί τα 500 άτομα, αριθμός που προφανώς δεν μπορεί να εξυμνηρηθεί από τον λίγο αριθμό σκηνών που έχουν στηθεί δίπλα από το δημοτικό νεκροταφείο.



Οι λίγοι τυχεροί, κυρίως γυναίκες και άρρωστοι, έχουν καταλάβει το υπόστεγο του νεκροταφείου ενώ οι πάντες σκηνές του στρατού είναι προφανές ότι δεν μπορούν να τους προστατεύσουν από τη βροχή.

Για τους υπόλοιπους το μοναδικό σημείο προστασίας είναι ο ελάχιστος χώρος κάτω από τα βέντρα ή τα βράκια της περιοχής.



Αρμητική την ίδια ώρα παραμένει η κατάσταση περιμετρικά του Λιμεναρχείου Χίου. Η πρώτης ώρας διαμονής των μεταναστών είναι ενδεικτικές του επιπέδου υπονόμων του νησιού. Πράγματι και μετανάστες εναποθέτοντας καρτέκοντες πάνω στη λάσπη προσποθούν να ξεκουραστούν έπειτα από πολύμηνη ταλαιπωρία προτού περάσουν παράνομα τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Ο «παράδεισος» του Κήφου



Εντελώς διαφορετική τις τελευταίες ημέρες είναι η κατάσταση του Δημοτικού Κήφου. Η υπερβολή από τα τοπικά ΜΜΕ της κατάστασης που επικρατεί μέσα σε αυτόν, επικέντρωσε τις προσπάθειες φορέων και εθελοντών στην καλύτερη των συνθηκών στην καρδιά της πόλης. Τα πρωτοβρόδια αινιτιστοίησαν σύστημα τον μηχανισμό, με την Υπατι Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες να στήνει καταυλισμό με περίπου 10 σκηνές, χωρητικότητας 20 ατόμων. Σημαντική όμως αυτής τις ημέρες είναι η βήθηθη που παρέχεται οι κθεδανές ενώ ιδιαιτηρείται η ιμωφαγή της «λάθρας» που αναδύει και οι ακέραιο διακομμάτι της και από ταυτες κλείψα ενδραφρόντος κυρίως από την κεντρική διοίκηση.