



Άποψη 26/10/17 10:41 τελ. ενημ.: 26/10/17 10:41

Ατέλειωτος ο «Γολγοθάς» για τις ξεριζωμένες οικογένειες προσφύγων και μεταναστών...



Γιάννης Παλιός



2
Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Η Ελλάδα ήθελε και θέλει να συγκαταλέγεται στον πολιτισμένο κόσμο. Πώς θα το πετύχει αυτό, με τέτοια άκρως εξευτελιστική διαχείριση της κατάστασης; Με το να επιτρέπει, με το να

αδιαφορεί, με το να αφηφά ότι οι άνθρωποι που έσπευσαν να ζητήσουν βοήθεια στην αγκαλιά της, σκαρφαλώνουν σε δέντρα για να προστατευτούν απ' την βροχή! Η Ελλάδα της προόδου φέρνει στο παρασκήνιο, τελικά, μνήμες εκατομμυρίων χρόνων. Ο άνθρωπος γυρίζει ξανά στα δέντρα και ο Έλληνας το επιτρέπει. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι τέτοιες που όχι μόνο δεν λύνουν, αλλά και προκαλούν προβλήματα... Αν η Ελλάδα είχε πρόσωπο, θα έπρεπε να είναι κατακόκκινο από τη ντροπή!

Παρακολουθούμε χρόνια τώρα να «στοιβάζονται» ο ένας πάνω στον άλλο άνθρωποι και μάλιστα άνθρωποι από διαφορετικές εθνικότητες μαζί. Να ψήνονται το καλοκαίρι, να βρέχονται και να παγώνουν τις νύχτες στο χιόνι, να «φεύγουν» από αναθυμιάσεις στην προσπάθεια να ζεσταθούν ή και να καίγονται στην ίδια προσπάθεια. Πού είναι ο «ελληνικός πολιτισμός» στον οποίο κάνουμε συνεχώς αναφορά; Ο καταυλισμός της Σούδας βάζει λουκέτο και οι άνθρωποι, που ήδη μετά βίας κατάφεραν να επιβιώσουν εκεί, μεταφέρονται στη ΒΙΑΛ που βρισκόταν και βρίσκεται σε εξίσου άθλια κατάσταση.

Υπάρχουν συζητήσεις για δημιουργία νέων φυλακών. Αν σκεφτεί κανείς πως ο χώρος της ΒΙΑΛ διαμορφώθηκε για να «φιλοξενήσει» 800 άτομα και έχει φτάσει να στεγάζει περίπου 2.000, αντιλαμβάνεται την τραγικότητα των συνθηκών. Ακόμη και ο όρος «στέγαση» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον τα κοντέινερ που μεταφέρθηκαν σε αυτόν τον χώρο, αλλά και οι σκηνές, δεν αρκούν. Πολλοί αναγκάζονται να κοιμούνται απροστάτευτοι... ενώ ο χειμώνας έρχεται. Δεν πρέπει να ξαναζήσουμε, ούτε εμείς, αλλά ούτε κι εκείνοι, στιγμές αντίστοιχες του 2015, στο κοιμητήριο του Μερσινιδίου.

Εν έτει 2017 υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ζουν χωρίς στέγη πάνω απ' το κεφάλι τους, όταν η τεχνολογία «τρέχει»... για να φτιάχνει βόμβες και όχι σπίτια! Και, μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί ήδη μια φορά κατάφεραν να γλιτώσουν από τα πυρά του πολέμου στις πατρίδες τους, ήδη μια φορά κατόρθωσαν να διασχίσουν μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα και τουλάχιστον 4 μίλια θάλασσας μέσα σε βάρκες πραγματικούς δολοφόνους. Όταν στη διάρκεια του ταξιδιού τους ξυλοκοπήθηκαν, σύμφωνα με μαρτυρίες, ή βιάστηκαν δυο και τρεις φορές.

Οι άνθρωποι που αισίως πάτησαν στα «ασφαλή» ευρωπαϊκά εδάφη με την ελπίδα ότι θα ζήσουν το παρόν και το μέλλον που αξίζει στη φύση τους, τώρα κινδυνεύουν να αφανιστούν στους ελληνικούς καταυλισμούς, οι οποίοι ειλικρινά ντροπιάζουν τη χώρα μας και θολώνουν την ανθρώπινη υπόστασή μας. Πού κρύφτηκε ο πολιτισμός και που η ανθρωπιά μας; Η κατάσταση αντιβαίνει στις ηθικές αξίες, τα ανθρώπινα ιδεώδη και αντίκειται στον πολιτισμό μας. Αψηφά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μόνο που το προσφυγικό είναι ένα βαθιά κοινωνικοπολιτικό ζήτημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Εκ θεμελίων αντιμετώπισης. Αποτελεί απότοκο της ατέρμονης επιθυμίας απόκτησης όλο και περισσότερου πλούτου που αποκτιέται, τότε με ειρηνικά και τότε με πολεμικά μέσα, αλλά πάντα σε βάρος των λαών. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος έρχεται όπως η αστραπή μέσα στην καταιγίδα. Όταν η διαπραγματεύση φτάνει σε αδιέξοδο, τότε τη «λύση» δίνει η δύναμη των όπλων.

Δεν ευθύνεται ο ξεριζωμένος που αναζητά ασφαλές έδαφος. Και, ναι, ασφαλές έδαφος για εκείνον θεωρείται η Ε.Ε.. Μην σπεύσεις να πεις ότι δεν τον θεωρείς πρόσφυγα επειδή το Διεθνές Δίκαιο ορίζει πρόσφυγα αυτόν που καταφεύγει στην πρώτη ασφαλή χώρα που συναντά. Δες τον καλά, ίσως να είναι η δική σου εικόνα σε λίγο όταν τα αναβαθμισμένα F-16 και η βάση της Σούδας μαζί με τους «φίλους» μας στις ΗΠΑ πάρουν όλα μαζί φωτιά σε ένα νέο κύκλο πολεμικής αναμέτρησης. Τότε; Τότε, δεν πρέπει να λησμονηθεί το ποιος είναι ο εχθρός!

"Πολλοί δεν ξέρουν

Πως επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους

Η φωνή που διαταγές τους δίνει

Είναι του εχθρού τους η φωνή

Εκείνος που για τον εχθρό μιλάει

Είναι ο ίδιος τους ο εχθρός."

(Μπ.Μπρεχτ)

Αυτός είναι από σήμερα ο εχθρός, δεν ευθύνεται ο πρόσφυγας που διαβιώνει σε πραγματική σφηκοφωλιά και σίγουρα δεν ευθύνεται που παραμένει στη χώρα σου. Εχθρός είναι εκείνος που φέρνει τον πόλεμο και την ειρήνη εναλλάξ με το πιστόλι στον κρόταφο, όχι το θύμα που σήμερα το αναγκάζουν να παραμείνει σε αυτή και τώρα, μάλιστα, σε άθλιες συνθήκες. Θα συνεχίσεις να εφησυχάζεις και να εναντιώνεσαι σε εκείνον; Μήπως να εναντιωθείς σε αυτόν που έφερε τον πόλεμο στην πατρίδα του και σε εκείνον που τον εγκλωβίζει στον τόπο σου;

1 σχόλιο

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα



Προσθέστε ένα σχόλιο...

**Γιάννης Παληός**

Εν έτει 2017 υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ζουν χωρίς στέγη πάνω απ' το κεφάλι τους, όταν η τεχνολογία «τρέχει»... για να φτιάχνει βόμβες και όχι σπίτια!

Μην σπεύσεις να πεις ότι δεν τον θεωρείς πρόσφυγα επειδή το Διεθνές Δίκαιο ορίζει πρόσφυγα αυτόν που καταφεύγει στην πρώτη ασφαλή χώρα που συναντά. Δες τον καλά, ίσως να είναι η δική σου εικόνα σε λίγο όταν τα αναβαθμισμένα F-16 και η βάση της Σούδας μαζί με τους «φίλους» μας στις ΗΠΑ πάρουν όλα μαζί φωτιά σε ένα νέο κύκλο πολεμικής αναμέτρησης. Τότε; Τότε, δεν πρέπει να λησμονηθεί το ποιος είναι ο εχθρός!

Φροντίδα μας, η νοητική υστέρηση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΟΝΕΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
ΝΟΗΤΙΚΑ
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Νεοχώρι, Χίος
22710 33324
egany.org | facebook.com/eganychios

ΝΕΟ! ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
& ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ