



ΛΟΥΡΕΤΖΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ • ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ
• ΑΞΕΣΟΥΑΡ • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΩΝ

Φ. ΠΑΣΠΑΤΗ 22 ΧΙΟΣ | Τ. 22710.25994 (100m ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ)

Άποψη 23/9/16 10:05 τελ. ενημ.: 23/9/16 12:24

Όχι άλλα HOT SPOTS στη Χίο



Αντωνία Χαλλιορή



124
Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Επιτέλους... εκλήθησαν απο τον κ. Μουζάλα οι εκλεγμένοι, Περιφέρειας και Δήμου, περισσότερο για ... αλλαγή περιβάλλοντος και όχι για ουσιαστικές συζητήσεις, μια και οι αποφάσεις ήταν ειλημμένες και γνωστές εκ των προτέρων. Όσες φορές ο κος Υπουργός επεσκέφθη τον ρημαγμένο τόπο μας,

υποσχέσεις και υποσχέσεις ακούγαμε αλλά αποτέλεσμα σωστό για την φοβισμένη χιώτικη κοινωνία, μέχρι σήμερα, δεν είδαμε. Και διερωτώμαι σαν απλή χιώτισσα γιατί οι εκλεγμένοι άρχοντές μας δέχθηκαν η συζήτηση να έχει έδρα την Αθήνα και το γραφείο του κ. Υπουργού; Μήπως ελπίζοντας ότι εκεί θα ήταν σαφέστερος ο κ. Μουζάλας; Δεν είχαμε αρκετά κουραστεί όλοι με τα συνεχή, ασυνήθιστα περιστατικά που ανησυχούσαν καθημερινά τους φιλήσυχους χιώτες πολίτες, επαγγελματίες και οικογενιάρχες;

Συνάντηση λοιπόν των ταγών της Χίου στην Αθήνα με τον κ. Μουζάλα! Άραγε άλλαξε κάτι; Τα Hot Spots δεν θα γίνουν; Οι πρόσφυγες που συσσωρεύονται στο κέντρο της πόλης και στην παραλία μας, καθώς και οι απείρου κάλους εικόνα των σκηνών δίπλα και πίσω από το Δημαρχείο περιποιεί τιμή για τη Χίο μας; Οφείλατε με σθένος, αγαπητοί μου άρχοντες, επιδεικνύοντας σεβασμό στον τόπο που υπηρετείτε και αγάπη προς τους συμπολίτες που σας ανέδειξαν στα ύπατα τοπικά αξιώματα, να αρνηθείτε την υπογραφή σας σε όσα ο κ. Υπουργός σας υποχρέωνε εκβιαστικά να αποδεχθείτε. Μόνο αυτή η απόφαση θα σας ανέβαζε στο υψηλότερο σκαλοπάτι της εκτίμησης του κάθε Χιώτη πολίτη.

Τώρα τί κάνουμε; Δεν θέλω να πιστέψω όσα ψυθιρίζονται και γράφονται στις τοπικές εφημερίδες, γιατί θα ντρέπομαι και θα λυπάμαι για την κατάντια του Ιστορικού νησιού μας! Ακούγεται - και διαδίδεται ευρέως - ότι εξ ανάγκης υποχώρησαν οι τοπικοί άρχοντες εφόσον μας δίνουν ένα κόκκαλο οι Ευρωπαίοι προστάτες μας, την ώρα που οι ίδιοι ... τρώνε το φιλέτο! Και εξηγώ τί ακριβώς εννοώ. Φορτώνουν τα νησιά μας με αγνώστου προέλευσης μετανάστες και πρόσφυγες, κι εμείς τους δεχόμαστε υποχρεωτικά και καλοπροαίρετα γιατί τρώνε ψωμάκι συμπατριώτες που δεν είχαν εργασία! Αν αυτή η λογική καθορίζει τη στάση μας στο προσφυγικό πρόβλημα δεν θάπρεπε να ντρεπόμαστε που θυσιάζουμε το μέλλον του τόπου μας και μαζί το μέλλον των παιδιών και των εγγονών μας; Σκεφτήκαμε τί θα γίνει στο εγγύς μέλλον όταν η ... φίλη Γερμανία αποφασίσει να στείλει πίσω τους ανεπιθύμητους που έχει δεχθεί; Τί θα κάνετε τότε; Δεν σκέπτεστε το αύριο; Οι λαοί αυτοί έχουν 5,6 ή και 7 παιδιά. Ποιά ελληνική οικογένεια έχει τόσα; Πού και πώς θα ζήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι; Δουλειές δεν υπάρχουν για τα Ελληνόπουλα που εδώ και χρόνια αναγκάζονται να ξενιτεύονται

για να βρουν ένα κομμάτι ψωμί σε χώρες το εξωτερικού. Συμφέρει λοιπόν σήμερα αλόγιστα να δώσουμε γη και ύδωρ για να γίνουμε σε βάθος χρόνου στον ίδιο μας τον τόπο ελληνική μειονότητα;

Με δηλώσεις τους οι εκπρόσωποί μας – Δήμου και Περιφέρειας – μας είπαν πως πιεζόμενοι από τον κ. Μουζάλα αναγκάστηκαν να δεχθούν τις θέσεις και απαιτήσεις του μια και τους εξήγησε πως : «αν φύγουν οι μετανάστες από τα νησιά τότε θα καταρρεύσει η συμφωνία Ε.Ε-Τουρκίας». Και αυτή η φοβέρα τί να σημαίνει άραγε; Μήπως ότι πρέπει να φύγουμε εμείς για να μπορέσουν οι πρόσφυγες - για τον αριθμό των οποίων δεν υπάρχει ταβάνι – να ζήσουν στη Χίο υπό καλύτερες συνθήκες; Θέλετε εσείς οι εκλεγμένοι να θυσιάσετε τα νησιά του Αιγαίου, τη γη των πατέρων και των προγόνων σας, για ένα ψέμα ή μια απειλή που ξεστόμισε ο κ. Υπουργός;

Στο νησί μας μιλάνε τα κόκκαλα και οι θυσίες των προγόνων μας ! Τί θα έχετε να πείτε σε αυτά στα καθεχρονικά μνημόσυνα που τους κάνετε σε Νέα Μονή και Άγιο Μηνά; Άραγε δεν θα μπορούσατε – αναρωτιέμε απλοϊκά – να «αυθαδιάσετε» στον κ. Υπουρό υποβάλλοντάς του τις παραιτήσεις σας. Με αληθινό πόνο τα γράφω όλα αυτά αγαπητοί μου γιατί αντιλαμβάνομαι πως ένας κεραυνός ή μια βιβλική καταστροφή θα μπορούσε μόνο να μας ξυπνήσει... Τότε όμως θα είναι πολύ αργά. Προς το παρόν ας συμφωνήσουμε σε ένα, αλλά βασικό σημείο. Ας το φωνάξουμε, ας αγωνιστούμε, ας το διεκδικήσουμε: ΟΧΙ ΑΛΛΑ HOT SPOTS στη ΧΙΟ.

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)