



Άποψη 13/9/16 10:03 τελ. ενημ.: 13/9/16 10:03

## Όχι «Φυλακή στον Βροντάδο»



Αριστείδης Ζαννίκος



# 10 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Με απόλυτη εκτίμηση στα πρόσωπα και πλήρη σεβασμό στα αξιώματα που αυτά έχουν επωμισθεί, απευθύνομαι σήμερα με τούτο το κείμενο προς τις Τοπικές Χιακές Αρχές όπως αυτές εκφράζονται από τους κ. Βουλευτές, τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη προκειμένου να ενώσω τη φωνή μου μ' αυτές

του Τοπικού μας Συμβουλίου και όλων των συμπολιτών που αντιτίθενται στην ίδρυση “ΦΥΛΑΚΗΣ” στην περιοχή Μερσινιδίου Βροντάδου.

Είναι τελείως αδιανόητο, προκλητικά επικίνδυνο και, πρωτίστως, ΠΑΡΑΝΟΜΟ να επιδιώκεται η μετατροπή ενός παλαιού και ανεπαρκέστατου κλειστού (περιφραγμένου) χώρου, σε “Κλειστό Κέντρο Προσωρινής Κράτησης”, δηλαδή “ΦΥΛΑΚΗ”, όσων προσφύγων και παράτυπων μεταναστών παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά.

Αν ο προσωρινός ή μόνιμος εγκλωβισμός στα νησιά μας αυτών των χιλιάδων δυστυχισμένων και απελπισμένων ανθρώπων, ήταν ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΣΦΑΛΜΑ (με κύριο υπεύθυνο την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), η δημιουργία, επί πλέον, και “ΦΥΛΑΚΗΣ” για κάποιους εξ αυτών, θα αποδειχθεί ως “η εσχάτη πλάνη χειρών της πρώτης”. Σε μια τέτοια “ΦΥΛΑΚΗ” (αν βεβαίως γίνει), αργά ή γρήγορα, θα έχουμε υπεράριθμους, εξεγέρσεις, αποδράσεις και πιθανή σύλληψη ομήρων για διεκδίκηση ικανοποίησης αιτημάτων των εγκλειστών. Τα παραπάνω, ως προοπτικές, δεν αποτελούν υπερβολές ούτε και προϊόν φαντασίας. Έχουν συμβεί, κατ’επανάληψη, εντός και εκτός Ελλάδος. Γι’ αυτό και πλέον, η νόμιμη χωροθέτηση νέων φυλακών, γίνεται σε ειδικά επιλεγμένες περιοχές πολύ μακριά από κατοικημένους χώρους.

Το Μερσινίδι, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν είναι ακατοίκητη ζώνη. Πέραν της Ιεράς Μονής και των λίγων σπιτιών, καθημερινά δέχεται, στο εκεί Δημοτικό Νεκροταφείο, εκατοντάδες συμπολίτες οι οποίοι προσέρχονται για την περιποίηση των τάφων προσφιλών τους προσώπων. Επί πλέον, η κατοικημένη περιοχή της Δασκαλόπετρας και του Ψυχάρη, απέχει ελάχιστα από το παλαιό Κέντρο Κράτησης που έχει κλείσει εδώ και καιρό και κάποιος βάλθηκαν, αφυκολόγητα και βιαστικά, να μετατρέψουν σε “φυλακή” παραβατών του νόμου!! Μια τέτοια σκέψη, αν τυχόν υλοποιηθεί, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει “ΣΕΙΣΜΟ” στον Βροντάδο και θα συμβάλει στην εκλογική ενίσχυση γνωστών ακροδεξιών μορφωμάτων. Φαντάζομαι, κανείς λογικός άνθρωπος δεν επιθυμεί ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γι’ αυτό και αναμένω αλλαγή πλεύσης των κρατούντων (Κεντρικά και Τοπικά) μιάς και, ως υπεύθυνα, σοβαρά και κυρίως έξυπνα άτομα, δεν θα συμπράξουν σε ένα ακόμη ΟΛΕΘΡΙΟ ΛΑΘΟΣ κτυπώντας “γροθιά

στο μαχαίρι". Αναμένουμε τις αποφάσεις τους. Σε κάθε περίπτωση, ας έχουν κατά νου παλαιά ρήση σύμφωνα με την οποία "στα νησιά κτυπά η καρδιά της Ελλάδας". Ας μη βάλουν λοιπόν ταφόπλακα στα νησιά μας. Η ευθύνη αποκλειστικά δική τους. Ο λόγος όμως, ο τελευταίος λόγος, στον κυρίαρχο Λαό.

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)

Φροντίδα μας, η νοητική υστέρηση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΟΝΕΩΝ  
ΑΤΟΜΩΝ  
ΝΟΗΤΙΚΑ  
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  
Νεοχώρι, Χίος  
22710 33324  
egany.org | facebook.com/eganychios

**ΝΕΟ!** ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  
& ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



Chios  
TechnoMoto

Η. ΓΕΜΕΛΟΣ - Σ. ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ Ο.

HONDA aprilia BMW TRIUMPH KTM



NEO ASTREA GRAND  
2200

ΑΠΟ 1626 ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΣΤΡΟΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 5, ΧΙΟΣ 82100  
ΤΗΛ./FAX: 22710 41541  
ΤΗΛ.: 22710 44168

**ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ**