



Άποψη 12/9/16 21:24 τελ. ενημ.: 12/9/16 21:24

«Στη μέση του πουθενά» χιλιάδες πρόσφυγες και νησιώτες



Τέλης Τύμπας



11 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Αντιπεριφερειάρχης και δήμαρχος Χίου ενημέρωσαν με κοινή σημερινή συνέντευξη τύπου ότι αποδέχθηκαν να εγκλωβιστεί στο νησί ένας ανεξέλεγκτα μεγάλος αριθμός προσφύγων, για απροσδιόριστα μακρύ διάστημα. Και για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα (την κατάληξή του στο αντίθετο άκρο της πολιτικής

που μέχρι χθες υπερθεμάτιζε ο πρώτος και την αγνόηση της ομόφωνης πολιτικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ο δεύτερος), αναζητούν, με τα λόγια του αντιπεριφερειάρχη, τόπο στη Χίο για στρατόπεδο προσφύγων «στη μέση του πουθενά». Μόνο που αν προσπαθήσει κάποιος να κρύψει χιλιάδες πρόσφυγες στη μέση κάποιου πουθενά ενός νησιού, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει τέτοιο πουθενά, η προσπάθειά του θα γίνει αμέσως γνωστή από την αρχή μέχρι το τέλος παντού, σε όλο τον κόσμο. Κι όσα ΜΑΤ κι αν επαίρεται ότι προσθέτει στο νησί, 'με ενέργειές του', ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ της Χίου, για να επιβληθεί ο εγκλωβισμός των προσφύγων στο πουθενά, ο εγκλωβισμός αυτός θα γίνει πασίγνωστος, sooner or later. Και τότε θα μετατραπεί και σε απόλυτο κι οριστικό εγκλωβισμό και των κατοίκων του νησιού, θα γίνει εγκλωβισμός του νησιού σε ένα στίγμα που θα σημαδέψει ανεξίτηλα την κοινωνία του, την ταυτότητά του, το σύνολο της οικονομίας του. Και θα βρεθούν τελικά και οι ίδιοι οι κάτοικοι του νησιού στη μέση του πουθενά. Κάτι ακόμη γενικότερα για τους υποστηρικτές της κυβέρνησης, κεντρικά και τοπικά: μήπως βλέπετε κάποια ακραία επικίνδυνη αντίφαση ανάμεσα στην καμπάνια «καλώς τους [πρόσφυγες]» και τη συμφωνία της κυβέρνησης με τον αντιπεριφερειάρχη Χίου που θέλει να τους εγκλωβίσει «στη μέση του πουθενά»;

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά:

Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)