



Άποψη 10/11/16 10:06 τελ. ενημ.: 10/11/16 10:06

## Το προσφυγικό - μεταναστευτικό δεν αντιμετωπίζεται με μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ακροδεξιές κραυγές\*



Ευαγγελία Μανιτσούδη



## 2 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Το προσφυγικό - μεταναστευτικό στη χώρα μας και ειδικότερα στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου είναι σοβαρό ζήτημα και

δεν βοηθά να επιρρίπτουμε εύκολα ευθύνες ο ένας στον άλλο. Χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προπάντων χαμηλούς τόνους για να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος, χωρίς εντάσεις, πανικό και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, δίνοντας ερέθισμα σε ακροδεξιές φωνές. Η συνεχόμενη καθημερινή προβολή από τα τοπικά ΜΜΕ των συνεπειών του προσφυγικού στον τόπο μας με πομπώδεις τίτλους και εμπρηστικές αρθρογραφίες, εξυπηρετούν όλους εκείνους που επενδύουν στον πανικό των συμπολιτών μας και εντέλει στον φόβο.

Επειδή, όμως, όλα έχουν και κάποιο παρελθόν, και επειδή σκόπιμα δεν αναφέρονται, θέλω να θυμίσω ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας δεν βρήκε τίποτα από την κυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, τόσο από υποδομές όσο και από έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Ξέρουμε καλά την πολιτική της Ν.Δ., η οποία περιλαμβάνει "κλειστά κέντρα - φυλακές" και "θαλάσσια σύνορα", με ό,τι αυτά συνεπάγονται. Αντί, λοιπόν, να μας κουνάει το δάκτυλο η Ν.Δ. κάνοντας ανέξοδα υποδείξεις, καλό θα ήταν να είχε να μας επιδείξει έργο και να μπορούσε να αναγνωρίσει την έκταση του προβλήματος που κλήθηκε η κυβέρνηση, μέσα σε δυσμενές περιβάλλον, να αντιμετωπίσει. Εκτός και αν η Ν.Δ. καλύπτεται από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη για το προσφυγικό σε πρόσφατη ομιλία του στη Χίο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση βρέθηκαν μόνοι να αντιμετωπίσουν ένα πρωτοφανές προσφυγικό κύμα απέναντι σε μια ξενοφοβική Ευρώπη που δεν εκπληρώνει τις αναλογικές της υποχρεώσεις. Η παρουσία της Αριστεράς στην κυβέρνηση, μαζί με τους χιλιάδες ανθρώπους με αισθήματα ανθρωπιάς, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης. Αυτό δεν αλλάζει όσο κι αν οι καταστάσεις έχουν κουράσει ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, που, βλέποντας να αλλάζει η καθημερινότητά τους από την πολύμηνη παραμονή αυτών των ανθρώπων στον τόπο μας, και συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης, σε συνθήκες που δεν μας κάνουν υπερήφανους, αντιδρούν και απαιτούν άμεσα λύση.

Όμως, όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα όπως αυτό, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με εκβιασμούς, απειλές, τετελεσμένα και δημιουργία πανικού; Δεν είναι αντιδημοκρατικό να δέχονται

πιέσεις επαγγελματίες του νησιού να μη νοικιάσουν δωμάτια ή σπίτια σε ευάλωτες ομάδες; Μήπως χάνουμε το μέτρο; Με ποιο δικαίωμα γίνονται ευθείες παρεμβάσεις στη διαχείριση της περιουσίας επαγγελματιών; Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες που, όσο κι αν σκοπίμως κρύβετε, έχουν βοηθηθεί οικονομικά και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Χωρίς την παραμικρή προσπάθεια ωραιοποίησης πρέπει να λέγονται αλήθειες και όχι κραυγές και υστερίες. Από την άλλη, έπρεπε ο καταυλισμός στη Σούδα να έχει ήδη αδειάσει και να μην αναγκάζονται να ζουν αυτοί οι άνθρωποι σε συνθήκες που μας υποτιμούν. Τώρα, πριν να είναι αργά, πρέπει να αδειάσει η Σούδα, και αφού πλέον ο αριθμός των προσφύγων γίνει διαχειρίσιμος να μεταφερθούν στη ΒΙΑΛ και οι ευάλωτες ομάδες σε διαμερίσματα και ξενοδοχεία.

Η προσπάθεια για επίσπευση των διαδικασιών ασύλου -κάτι άλλωστε που γίνεται με ενίσχυση 14 ατόμων στη Χίο- πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα, όπως και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και ασφάλειας πολιτών και προσφύγων. Όλα αυτά πάντα με πρωταρχικό μέλημα την αποσυμφόρηση της Χίου, την αναλογική κατανομή σε όλη την Ελλάδα και έτσι θα μπορούμε να μιλάμε για τη διαχείριση του αριθμού των προσφύγων στα επίπεδα των δυνατοτήτων μας.

Οι πρόσφυγες - μετανάστες είναι ταλαιπωρημένοι συνάνθρωποί μας, τους οποίους ο πόλεμος, που συνεχίζεται ακόμη με μεγαλύτερη ένταση, τους έστειλε στον τόπο μας, χωρίς να το έχουν διαλέξει και πολύ περισσότερο χωρίς να θέλουν να παρέμβουν στην καθημερινότητά μας. Με τη δημιουργία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποδεικνύεται η βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την κατάσταση δίνοντας την ανάλογη σημασία. Σειρά από θέματα που δεν λύνονταν ή καθυστερούσαν να επιλυθούν τώρα θα μπορούν να επιλύονται γρηγορότερα, γιατί στην ουσία γινόταν μεγάλη προσπάθεια, χωρίς όμως να υπάρχει και η ανάλογη υποδομή και στελέχωση που θα έφερνε το αντίστοιχο αποτέλεσμα.

Αυτό που πιστεύω είναι ότι χρειάζεται ένα συνολικό πλαίσιο ρεαλιστικής προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής που θα βασίζεται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της διεθνούς νομιμότητας. Το αυτονόητο βέβαια είναι ένα, ότι το προσφυγικό - μεταναστευτικό θα επιλυθεί μόνο με τον

τερματισμό των πολέμων και την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή.

\* Αναδημοσίευση από την Αυγή

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)

Φροντίδα μας, η νοητική υστέρηση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΟΝΕΩΝ  
ΑΤΟΜΩΝ  
ΝΟΗΤΙΚΑ  
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  
Νεοχώρι, Χίος  
22710 33324  
egany.org | facebook.com/eganychios

**ΝΕΟ!** ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  
& ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



Chios  
TechnoMoto

Η. ΓΕΜΕΛΟΣ - Σ. ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε.

HONDA aprilia BMW TRIUMPH KTM



NEO ASTREA GRAND  
2200

ΑΠΟ 162€ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΣΤΡΟΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 5, ΧΙΟΣ 82100  
ΤΗΛ./FAX: 22710 41541  
ΤΗΛ.: 22710 44168