



Άποψη 4/11/16 14:18 τελ. ενημ.: 4/11/16 14:18

Τη σκηνή μας και ... στο Μαξίμου



Νίκος Γεωργούλης



103

Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Με τις τραγικές φωτογραφίες των σκηνών των προσφύγων να πλέουν μέσα στις λάσπες της τάφρου της Σούδας και τη στοιχειοθετημένη πια επισήμανση ότι δεν ανεχόμαστε η Χίος να μετατραπεί στη χειμερινή Ειδομένη του 2.016, πρώτιστα για λόγους ανθρωπιστικούς, δευτερευόντως γιατί η εικόνα αυτή δεν

ταιριάζει στο νησί μας, οι εκπρόσωποι μας πρέπει να προσέλθουν την Τρίτη στη σύσκεψη με το υπουργικό κλιμάκιο. Αν στο μεταξύ, βεβαίως – βεβαίως, ο ανασχηματισμός της επιτρέψει να γίνει.

Τυχόν επίκληση χρόνου προετοιμασίας από το κυβερνητικό επιτελείο δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Τα εισιτήρια των εκπροσώπων μας να βγουν, να ταξιδέψουν κανονικά και στην έσχατη περίπτωση να έχουν μαζί τους μια σκηνή όμοια του καταυλισμού της Σούδας. Να την ανοίξουν εμπρός στο Μέγαρο Μαξίμου και να ξεκαθαρίσουν στον πρωθυπουργό πως δεν πρόκειται να μετακινηθούν αν ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ δεν βρεθεί λύση.

Στην πρώτη βροχόπτωση, που δεν την λες και κατακλυσμιαία, οι περίπου 700 στοιβαγμένοι πρόσφυγες είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν στο βούρκο και τη λάσπη. Η υγεία των μικρών παιδιών και συνολικά όλων των διαμενόντων στον πρόχειρο καταυλισμό θα δοκιμαστεί ισχυρά. Καμία ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια σε τέτοιες συνθήκες διαβίωσης.

Δικαιολογημένα εξεγείρεται, κάνει το παν για να της δώσει σημασία και καλύτερους όρους ζωής. 700 απελπισμένοι και μια υγειονομική βόμβα ακριβώς στην καρδιά της πόλης μας.

Από σήμερα το πρωί συμβιώνουμε με την εικόνα του νησιού μας για το επόμενο μεγάλο διάστημα. Λύση δεν είναι η εσπευσμένη αναζήτηση νέου χώρου εντός του νησιού. Έχουμε ήδη υπερβεί κατά πολύ τα όρια αντοχής του μεταναστευτικού κύματος. Δεν το λέμε εμείς, το επισείει σαν μέγιστο κίνδυνο ο υπό παραίτηση γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το αντιλαμβάνονται εύκολα όσοι συνεχίζουν να σκέπτονται με όλα τα δεδομένα και των εθνικών κινδύνων συμπεριλαμβανομένων.

Μοναδική λύση είναι ΣΗΜΕΡΑ οι 700 της Σούδας να μετακινηθούν στο εσωτερικό της χώρας. Σε σημεία με παροχές στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Τη σκηνή μας, λοιπόν, και δρόμο για του Μαξίμου. Η υπομονή του νησιού εξαντλείται την Τρίτη. Ούτε δευτερόλεπτο ανοχή. Αν τη διαθέτουν οι τοπικοί υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Χίο, δικαίωμα τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των Χιωτών δεν δέχεται να υπάρχουν στο νησί τους 700 τόσο δυστυχισμένες ανθρώπινες υπάρξεις. Ούτε όμως θα δεχτεί να μετατραπούμε σε δεσμοφύλακες χιλιάδων ψυχών, γιατί τόσο αβίαστα αποδέχτηκαν με την υπογραφή τους οι κυβερνώντες. Τελεία και παύλα.