



Άποψη 11/1/18 10:26 τελ. ενημ.: 11/1/18 10:26

## Επιμονή χρειάζεται ... κι υπομονή



Κώστας Μούνδρος



# 15

## Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Παρακολουθώ σχεδόν από τη γέννηση του - και λόγω της ενασχόλησής μου με τον τουρισμό - το μείζον κοινωνικό και οικονομικό θέμα των προσφυγικών ροών και της λαθρομετανάστευσης.

Όταν πριν από 20-25 χρόνιαμπήκε στο λεξιλόγιο μας ο όρος παγκοσμιοποίηση δεν φανταζόμασταν επ' ουδενί ότι τα

αποτελέσματα της κοινωνικής αυτής εξέλιξης θα άλλαζαν ριζικά τις ζωές μας σε πολλά επίπεδα.

Αυτό που δεν έχει αντιληφτεί η παγκόσμια απρόσωπη πλουτοκρατία (πολυεθνικές) είναι ότι για να μπορέσει να επιβιώσει και η ίδια θα πρέπει να κρατάει κάποιες ισορροπίες. Αυτό δυστυχώς δεν έχει προκύψει, με αποτέλεσμα η απληστία να έχει επιφέρει πληθώρα δυσάρεστων αποτελεσμάτων, με επικρατέστερο τα τελευταία χρόνια τη μετανάστευση και τη λαθρομετανάστευση.

Η πλειονότητα των Χιωτών (έτσι τουλάχιστον νιώθω εγώ) είναι αρωγοί στους προσφυγές πολέμου, μιας και η δίκη μας ιστορία έχει σηματοδοτηθεί από τέτοιου είδους καταστάσεις.

Όμως, άλλο πρόσφυγας πολέμου και άλλο λαθρομετανάστης. Από το νησί μας έχει περάσει πληθώρα ανθρώπων από τη Κολομβία, το Εκουαδόρ (άκουσον άκουσον!) το Σουδάν, την Αιθιοπία, την Αλγερία και πολλά αλλά μέρη.

Η οικονομική ανέχεια που μαστίζει αυτές τις περιοχές (πράγμα για το οποίο ευθύνεται κυρίως η παγκόσμια κοινότητα) και η εύκολη και φθηνή πρόσβαση προς την Κωνσταντινούπολη, συντείνουν στο να λαμβάνονται αστραπιαίες αποφάσεις για την αναζήτηση ενός καλύτερου αύριου. Άλλωστε αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Γνωρίζουν ότι φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, εύκολα, με κόστος 300-500 δολαρίων, θα βρεθούν στα νησιά μας. Γνωρίζουν επίσης(και το γνωρίζουν καλά) πως θα ταλαιπωρηθούν 5-6 μήνες αλλά μετά η πλειονότητα αυτών θα βρεθεί σε κάποια χώρα της Ευρώπης με μεγάλες πιθανότητες καλύτερης ποιότητας ζωής.

Η Χίος, όντας στο σταυροδρόμι αυτής της διαδρομής, πλήττεται ουσιαστικά σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Δυστυχώς, οι δίκες μου προβλέψεις λένε πως η κατάσταση αυτή θα διαρκέσει για αρκετό διάστημα.

Θα πρέπει λοιπόν, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, να προκύψουν οι αναγκαίες συνθήκες ούτως ώστε το πρόβλημα της ανέχειας και της φτώχειας να λύνεται μερικώς στα κατά τόπους κράτη, με στοχευόμενη οικονομική βοήθεια, θέσεις εργασίας κ.λπ. ,με ταυτόχρονες αυστηρότερες διακρατικές συμφωνίες τύπου Σένγκεν μεταξύ των ευάλωτων κρατών.

Αν δεν προκύψει αυτό, το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης ολοένα και θα αυξάνεται, με επιπτώσεις που θα δημιουργήσουν χιονοστιβάδα που θα μας καταπλακώσει.

Όσον αφορά τη Χίο, θα πρέπει να ασκηθούν πάνδημες συντονισμένες και έντονες πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση για να μην παγιωθεί μια κατάσταση η οποία θα μας δημιουργήσει ανεπανόρθωτες βλάβες (οικονομικές, κοινωνικές, εθνικές).

Υ.Γ.: Το πρόβλημα δεν θα λυθεί αύριο, πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να εκπαιδευτούμε να ζούμε με αυτό με τις λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις.

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα

Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)

Φροντίδα μας, η νοητική υστέρηση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΟΝΕΩΝ  
ΑΤΟΜΩΝ  
ΝΟΗΤΙΚΑ  
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  
Νεοχώρι, Χίος  
22710 33324  
egany.org | facebook.com/eganychios

**ΝΕΟ!** ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  
& ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ