



Άποψη 7/8/17 18:41 τελ. ενημ.: 7/8/17 18:41

## Το «18» και η Σούδα σήμερα



Μιχάλης Φυτούσης



## 6 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Τώρα που οι περισσότεροι περάσατε από το «18», λόγω της Αγ. Μαρκέλλας και το γνωρίσατε, λέω ότι είναι ευκαιρία να συζητήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά του.

Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι προσωπικά είμαι αντίθετος και πιστεύω παράλληλα ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο «18» για τους εξής λόγους.

**Α) διότι οι Τόσκας – Μουζάλας και οι πέριξ αυτών αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι το μέρος αυτό δεν είναι για ανθρώπους και διστάζουν να προτείνουν στους ευρωπαίους την χρηματοδότησή του, διότι, όταν έρθουν να δουν πού πετάξανε τα λεφτά τους, θα ψάχνουν μέρος να κρυφτούν.**

**Β) διότι το κόστος κατασκευής του είναι εξωπραγματικό. Στην Σάμο π.χ. ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 600.000,00 €. Εδώ μόνο για διαμόρφωση του χώρου και ύδρευση, χρειάζονται τα 3πλάσια και άνω.**

**Γ) διότι οι ασχολούμενοι με το προσφυγικό Μ.Κ.Ο. αλληλέγγυοι κ.λπ. θα κινήσουν γη και ουρανό να μην απομακρυνθούν από το κέντρο και - πιστέψτε με- έχουν αρκετή δύναμη, εντός και εκτός Ελλάδας, για να το πετύχουν.**

**Τέλος μα και να γίνει, όταν οι πρόσφυγες και μετανάστες αντιληφθούν πού τους πήγαμε, τον πρώτο μήνα, αν όχι την πρώτη εβδομάδα, θα ζήσουμε σκηνές τύπου Μόριας και ευτυχώς που δεν υπάρχει δάσος κοντά του.**

**Ας πάμε τώρα στα θετικά.**

**Ένα είναι σίγουρο, από τη στιγμή που γίνει το θαύμα και λειτουργήσει κλειστό κέντρο στο «18», θα λυθεί άμεσα το προσφυγικό για τη Χίο, γιατί πολύ απλά θα σταματήσουν οι αφίξεις οι λόγοι είναι απλοί.**

- 1. διότι τα νέα δεδομένα φιλοξενίας θα μεταφερθούν απέναντι αυθημερόν, οπότε κανείς δεν θα θέλει να έρθει εδώ, για να κλειστεί στην κορυφή ενός βουνού. Θα επιλέξει να πάει κάπου καλύτερα ή θα κάτσει στ' αυγά του.**
- 2. οι κάθε λογής Μ.Κ.Ο. αλληλέγγυοι κ.λπ. θα μας εγκαταλείψουν σύντομα, θα προτιμήσουν να εργαστούν κάπου αλλού, σε πιο ανθρώπινο περιβάλλον, μέσα στον αστικό ιστό και όχι στη μέση του πουθενά.**

**Εδώ γεννιέται το ερώτημα: τι κάνουμε; Τίποτα; Όχι δεν λέω αυτό. Λύσεις υπάρχουν αλλά οι κάθε λογής ιδεοληψίες, συμφέροντα και καθωσπρεπισμοί, τις απορρίπτουν έντεχνα και ηχηρά.**

**Ξεκαθαρίζω λοιπόν από την αρχή, ότι για τις οικογένειες με μικρά παιδιά, επιβάλλεται, κάθε δυνατή βοήθεια και φιλοξενία από όλους μας, ακόμη και στο χωριό μου, αν κάποιος το θελήσουν. Για τους λοιπούς, οικονομικούς κυρίως μετανάστες, που είναι οι**

**περισσότεροι και με τα χέρια στις τσέπες ξεκίνησαν, από το πουθενά, για τη μεγάλη ζωή στην Ευρώπη, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση.**

**Με ποια λογική αυτός που μπήκε νύχτα στο σπίτι μου, από το παράθυρο, εγώ πρέπει να τον αφήσω να διαλέξει κρεβάτι; Επιβάλλεται λοιπόν, κυρίως γι' αυτούς, η δημιουργία ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. ενιαίου για όλα τα νησιά, σύμφωνα με την πρόταση του Γκέραλντ Κνάους που είναι αρκετά καλή αλλά όχι σε καμιά περίπτωση στην Χίο, αλλά σε κάποια προστατευόμενη περιοχή της ηπειρωτικής χώρας ή σε κάποιο ακατοίκητο νησί, που υπάρχουν αρκετά, κάτι τύπου Ellis Island δηλαδή και από εκεί επιστροφή ή προώθηση, μετά από σύντομη εξέταση ασύλου.**

**Αν στους φίλους μας Ευρωπαίους αυτά δεν αρέσουν και μας κατηγορήσουν για φασισμό, να τους υπενθυμίσουμε ότι η εξέγερση αυτή του μουσουλμανικού κόσμου είναι δικό τους δημιούργημα. Γιατί στο όνομα της Δημοκρατίας και των δικών τους συμφερόντων, με μπροστάρηδες τους Μπους και Μπλερ και εκείνους χειροκροτητές διέλυσαν τρία αυτόνομα κράτη Λιβύη - Καντάφι, Ιράκ - Σαντατ, Συρία - Άσαντ, γιατί απλά αλληθώριζαν προς Ρωσία μεριά.**

**Η αγανάκτηση αυτή του μουσουλμανικού κόσμου,] εξέθρεψε τον ISIS και τώρα που ο κόμπος έφτασε στο χτένι έχουν το θράσος, με λίγα ψίχουλα που μας μοιράζουν, να γίνουμε δικοί τους θυρωροί, στο δικό μας σπίτι, απλά για να μην φτάσει το πρόβλημα στην δική τους πόρτα. Θυμάται κανείς προσφυγικό ή μεταναστευτικό πρόβλημα πριν τη βίαιη διάλυση αυτών των κρατών; Ούτε σαν πιθανότητα δεν υπήρχε.**

**Ας μην ξεγελιόμαστε λοιπόν, από τον ψεύτικο ανθρωπισμό τους. Ούτε από την ελαχιστοποίηση των αφίξεων, που παρατηρείται τελευταία, το φαινόμενο είναι κυρίως εποχιακό.**

**Ο Τσεσμές και η Αλικαρνασός είναι για τους Τούρκους ότι η Μύκονος και η Ρόδος για εμάς και απαγορεύουν κάθε προσέγγιση μεταναστών και προσφύγων σε αυτές τις περιοχές. Μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου το φαινόμενο δυστυχώς θα επανέλθει.**

**Επιβάλλεται λοιπόν να αδειάσει η Σούδα τώρα και με κάθε τρόπο, πριν το φθινόπωρο. Οι υποσχέσεις των αρμοδίων ποτέ δεν επαληθεύτηκαν. Σκεφτείτε τι θα γινόταν τώρα στο Βροντάδο με**

τους παραβατικούς, αν κάποιος δεν είχαν το θάρρος να πουν όχι στο Μερσινίδι.

Δυστυχώς λύση θα αργήσει να έρθει γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα και ως τότε καμιά βοήθεια στους Μουζάλα και τους περίξ αυτόν, που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, μέχρι να αναγκαστούν να εφαρμόσουν κάτι αποτελεσματικό, για το καλό των προσφύγων και του τόπου μας.

1 σχόλιο

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα



Προσθέστε ένα σχόλιο...



**Γιώργης Καλλέργης**

Με λόγια απλά, λίγα και σταράτα, ο Μιχάλης λέει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτοί όμως έχουν μπερδέψει τα σύκα με τα σκάφη, την κονόμα με το προσφυγικό - μεταναστευτικό

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 · 47 εβδομάδες

[Παράθεση σχολίου στο Facebook](#)

Φροντίδα μας, η νοητική υστέρηση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΟΝΕΩΝ  
ΑΤΟΜΩΝ  
ΝΟΗΤΙΚΑ  
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  
Νεοχώρι, Χίος  
22710 33324  
egany.org | facebook.com/eganychios

**ΝΕΟ!** ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΗΡΕΥΣΗΣ  
& ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ