



Άποψη 9/8/17 10:54 τελ. ενημ.: 9/8/17 10:55

Η Τουρκική βιομηχανία της μαζικής μετανάστευσης



Θανάσης Γεωργούλης



10 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Η δημιουργία και η διαχείριση προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών για την αλλοίωση και τη χειραγώγηση κοινωνιών και πολιτισμών είναι γνωστή από καιρό στους επιστημονικούς κύκλους.

Έχω αναφερθεί επανειλημμένως στο βιβλίο της Kelly M. Greenhill από το Tufts University, που έχει τον τίτλο: «Όπλα Μαζικής

Μετανάστευσης», και το οποίο βραβεύθηκε σαν το καλύτερο βιβλίο της χρονιάς το 2011 από το International Studies Association.

Ο τρόπος με τον οποίο η Τουρκία συσσωρεύει δυστυχισμένους ανθρώπους από τα βάθη της Ασίας και της Αφρικής, πάνω από εκατό εθνότητες, είναι επίσης γνωστός. Άλλωστε πληρώνεται με το κεφάλι. Οι Τουρκικές αερογραμμές δουλεύουν υπερωρίες. Η Τουρκική Βιομηχανία της μαζικής μετανάστευσης χρηματοδοτείται, δυστυχώς, από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ανθρωπιστικούς λόγους, τους οποίους ο Ισλαμιστής Ερντογάν χρησιμοποιεί κατά κόρον για να ξετρυπώνει τα απαιτούμενα κεφάλαια, τα οποία χρησιμοποιεί για τους δικούς του προσωπικούς, φασιστικούς, επεκτατικούς σκοπούς, που δεν έχουν καμία σχέση με τον ανθρωπισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αντιθέτως για την καταπάτηση τους.

Ο στόχος του κ. Ερντογάν και του όπλου Μαζικής Μετανάστευσης είναι να συγκεντρώνει και να χρησιμοποιεί φτωχούς ανθρώπους, κατά κύριο λόγο Μουσουλμάνους, των οποίων έχει μπει επικεφαλής και μιλάει έτσι εξ' ονόματός τους και εξ' ονόματος του Ισλάμ, για να ασκήσει πολιτιστική και εποικιστική πίεση στην Ευρώπη και βέβαια στην Ελλάδα.

Το τι ακριβώς ονειρεύονται οι μετανάστες – έποικοι – εισβολείς δεν έχει καμία σημασία για τον κ. Ερντογάν, ο οποίος έχει τους δικούς του σκοπούς που βρίσκονται πάνω από τα θέλω ή τα δεν θέλω ενός μετανάστη π.χ. από το Κονγκό.

Στην πραγματικότητα η «εισβολή των αμάχων» (βλέπε Σταύρος Λυγερός) στα Ελληνικά νησιά δημιουργεί την ευκαιρία για τη μελλοντική εισβολή του Τουρκικού στρατού στα νησιά μας, για την «προστασία», δήθεν, των μουσουλμάνων μεταναστών μετά από μια καλοστημένη προβοκάτσια από κάποιους κακόβουλους μισθοφόρους. Ο κ. Ερντογάν ήδη μιλάει για Τουρκικά νησιά υπό Ελληνική κατοχή!

Οι κακόβουλοι μισθοφόροι της Τουρκίας είναι ήδη εδώ και μαζί με τους καλόβουλους, δηλαδή τους χρήσιμους ηλίθιους των ΜΚΟ, βοηθάνε το Ισλαμικό καθεστώς του κ. Ερντογάν να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του.

Ο τεχνητός εγκλωβισμός (συμφωνία ΕU - Τουρκίας που υπολειτουργεί σκόπιμα) το κλείσιμο των βορείων συνόρων, για το οποίο είχα γράψει πολλούς μήνες πριν συμβεί, μαζί με τις δοκιμαστικές εξεγέρσεις – προβοκάτσιες στη Μυτιλήνη και τη Χίο, έχουν αυτό ακριβώς το νόημα και αυτό το σκοπό. Την εισβολή.

Το έχω ξαναγράψει ότι η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και όλοι όσοι βοηθούν την Τουρκία στο να φέρει σε πέρας τους φασιστικούς της σκοπούς, έχουν πέσει θύματα των ίδιων τους των προκαταλήψεων όσον αφορά τη μετανάστευση. Την έχουν πατήσει δηλαδή, όπως τους Τρώες όταν είδαν το Δούρειο Ίππο, άσχετα με το τι τους έλεγε ο Λαοκόων και σαν τους Αζτέκους όταν πρωτοείδαν και φιλόξενα καλωσόρισαν τους Ισπανούς μετανάστες – κατακτητές – conquistadores οι οποίοι τελικά τους εξόντωσαν. Όλοι αυτοί έπεσαν θύματα των ίδιων τους των προκαταλήψεων, οι οποίες, ως γνωστό, δυσκολεύουν την αποκωδικοποίηση της πραγματικότητας.

Ο κ. Κοντζίας, βέβαια, μετά τις διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Ελβετία για το Κυπριακό, είπε καθαρά, ότι ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ για το Κυπριακό λειτουργούσε σαν εκπρόσωπος της Τουρκίας και υπέρ αυτής.

Αν είναι έτσι, τότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, διότι αποδεικνύεται ότι ο Ερντογάν, εκτός του ότι έχει την ικανότητα του να χρησιμοποιεί τις ίδιες μας τις προκαταλήψεις εναντίον μας, μπορεί επίσης και να εξαγοράζει συνειδήσεις μέσα στους Διεθνείς θεσμούς, οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να μας προστατεύουν από τους διάφορους Ερντογάν και τα επεκτατικά τους σχέδια.

Όλοι θυμόμαστε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο με τους χιλιάδες νεκρούς, τους βιασμούς, τους αγνοούμενους, τους πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο και τον εποικισμό του βορείου τμήματος του νησιού.

Τώρα η Τουρκία απαιτεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Κύπρου, η οποία πριν την Τουρκική εισβολή ήταν ένα ανεξάρτητο κράτος, όπως εμείς, εδώ τώρα, δηλαδή προς το παρόν. Και το λέω έτσι γιατί ο Ισλαμιστής Ερντογάν με τη βιομηχανία της μαζικής μετανάστευσης έχει κάνει μια χαφιά αυτούς που μας κυβερνούν και τους έχει βάλει να δουλεύουν για λογαριασμό του, γιατί είναι φουκαράδες. Φου κα ρά δες.

Αυτή η βιομηχανία βέβαια διακινεί πολύ χρήμα, αίμα και σπέρμα, δηλαδή όλα τα αναγκαία για τη λειτουργία της, κακοποιώντας όμως το νόημα της λέξης «εθελοντισμός», όπως η τουριστική βιομηχανία κακοποιεί το νόημα της λέξης «φιλοξενία» προκειμένου να τα κONOμήσει παραπληροφορώντας. Γι' αυτό και οι δυο αυτές βιομηχανίες έχουν πέσει σαν τα κοράκια πάνω σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Έτσι όπως ο κ. Ερντογάν χρησιμοποιεί τους ανθρωπιστικούς λόγους για να ξετρυπώνει κεφάλαια από τους Διεθνείς θεσμούς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα τσιράκια του οι μισθοφόροι – εθελοντές έχουν κάνει κατάληψη στο οικοδόμημα του ανθρωπισμού και των συγκινητικών εκφράσεων, αναζητώντας μια «ηθική» βάση για τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Αυτή η κατάχρηση, η καταπάτηση και η καταστροφή του νοήματος, δηλαδή του εσωτερικού περιεχομένου των περιγραφών, έχει κάνει τους ανθρώπους να τρεκλίζουν αποβλακωμένοι και να μην ξέρουν ούτε τι λένε, ούτε τι κάνουν. Έχουν βγει από πάνω όλοι αυτοί οι μισθοφόροι και οι χρήσιμοι ηλίθιοι των ΜΚΟ, οι οποίοι υπηρετούν την φασιστική agenda της Τουρκικής κυβέρνησης, και καλλιεργούν έναν ιδιότυπο ρατσισμό εναντίον μας.

Το πιο τραγικό για τους Έλληνες πατριώτες, ανεξαρτήτως κόμματος, είναι ότι αυτοί που δουλεύουν για την Τουρκία έχουν συμπαραστάτη υστερόβουλο μιμητή και σύντομα αντικαταστάτη (γιατί το χρήμα είναι πολύ χοντρό και μάλιστα χωρίς να παράγει τίποτα), την ίδια την Ελληνική Κυβέρνηση, των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία προκειμένου να μην παραχθεί ποτέ τίποτα σε αυτόν τον τόπο δεν σαμποτάρει μόνο τις επενδύσεις αλλά μετέτρεψε και το «προλετάριοι όλων των Χωρών ενωθείτε» σε «Δημόσιοι υπάλληλοι όλων των κρατών (Τουρκίας, Βενεζουέλας, Ελλάδας), ενωθείτε για να φάμε το πετσί αυτών που μας πληρώνουν. Των Λαών μας».

Να πως έχουν τα πράγματα: φανταστείτε ότι πολεμάτε ενάντια στους Ισλαμιστές της ISIS και φτάνετε επιτέλους σε απόσταση βολής. Βλέπετε τους Ισλαμιστές να βάζουν μπροστά τους τα γυναικόπαιδα και να σας πυροβολούν κρυμμένοι μέσα στο πλήθος. Τι θα κάνετε; Οι συμπολεμιστές σας αρχίζουν να πέφτουν νεκροί ο ένας μετά τον άλλο και ο εχθρός βρίσκεται μεταξύ των αμάχων. Τι θα κάνετε;

Φαίνεται ότι είσαστε μονά ζυγά χαμένοι, γιατί, αν τρεκλίζοντας αποβλακωμένος από το δίλημμα, σε σκοτώσουν, τότε ο Ερντογάν και ο κάθε Ισλαμιστής θα επιδεικνύει το κεφάλι σου σαν τρόπαιο ή θα επιδεικνύει τις φωτογραφίες των νεκρών γυναικόπαιδων για να αποδείξουν το πόσο κακοί είμαστε, για κάτι όμως που προκάλεσαν οι ίδιοι ηθελημένα. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του κ. Ερντογάν.

Νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν στη Συρία και το Ιράκ, όμως κάνετε λάθος. Ο εχθρός είναι εδώ και μας πυροβολεί κρυμμένος μέσα στο πλήθος.

Τι να κάνουμε; Να καταγγεληθεί η Τουρκία πολύ έντονα για αυτό που κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο, τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την Κίνα και όπου αλλού μπορούμε. Είναι ψέματα ότι η Αφρική είναι μια άγονη έρημος. Η Αφρική είναι τόσο γόνιμη, που θα μπορούσε να εξάγει τεράστιες ποσότητες τροφίμων. Όλοι αυτοί που τάχα κόφτονται για τους καημένους τους μετανάστες να πάνε στην Αφρική, ακόμη και υποχρεωτικά, και να βοηθήσουν, να μεταφέρουν γνώσεις και τεχνολογία για την καλλιέργεια της γης. Να καλυτερέψουν τις συνθήκες ζωής, εκεί επί τόπου και όχι να κάνουν τις διακοπές τους στα νησιά του Αιγαίου.

Όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που τα τσεπώνουν από την Τουρκική Βιομηχανία της μαζικής μετανάστευσης, να πάνε στις χώρες καταγωγής αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων, που χρησιμοποιεί η Τουρκία εναντίον μας, και να πολεμήσουν - ακόμη και με τα όπλα αν χρειασθεί - για να ελευθερώσουν τις πατρίδες αυτών των ανθρώπων και να κάτσουν εκεί, όχι να τους ξεγελούν, όπως ο Ερντογάν, λέγοντάς τους ότι η Ευρώπη είναι η γη της επαγγελίας.

Όλοι ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι η γη της Επαγγελίας. Το ζούμε. Η Ευρώπη έχει προβλήματα ενέργειας, ανεργίας, συνοχής και ήδη δεν μπορεί να θρέψει τους λαούς της. Το ότι οι μισθοφόροι και οι ΜΚΟ το αποκρύπτουν αυτό από τους δυστυχισμένους πρόσφυγες και μετανάστες είναι από μόνο του η απόδειξη της υστεροβουλίας τους, του καιροσκοπισμού και της συναισθηματικής τους ανοησίας. Όχι στο βρώμικο όπλο της μοντέρνας μετανάστευσης.