



Άποψη 15/6/17 10:36 τελ. ενημ.: 15/6/17 10:36

ΟΗΕ – ΤΟΥΡΚΙΑ ... συμμαχία



Θανάσης Γεωργούλης



13 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Ο ΟΗΕ δεν είναι ΜΚΟ ή μια ομαδούλα χρησιμων ηλιθίων τύπου Σώρος. Ο ΟΗΕ οφείλει να γνωρίζει - και γνωρίζει - ότι οι μετανάστες ταξιδεύουν από το Μαρόκο και αλλού όχι προς την Ισπανία, που απέχει μερικά χιλιόμετρα, αλλά προς την Τουρκία, που απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα, με την Τουρκική αεροπορική εταιρεία πληρώνοντας 20€ ή και τίποτα. Γιατί;

Η Ύπατη Αρμοστεία γνωρίζει ότι πολλοί απ' αυτούς εξαφανίζουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και δηλώνουν Σύριοι πρόσφυγες για να τύχουν της ανάλογης μεταχείρισης.

Ο ΟΗΕ γνωρίζει ότι η Τουρκία έχει βιομηχανία φουσκωτών βαρκών μιας χρήσης και δημιουργεί τις μεταναστευτικές ροές όχι μόνο από το έδαφος της αλλά και από την Λιβύη προς την Ευρώπη, διαλαλώντας ότι η Ευρώπη θα είναι η μελλοντική πατρίδα του Ισλάμ. Ακούμε τον Ερντογάν να το φωνάζει καθημερινά. Ο Ερντογάν ταξίδεψε πρόσφατα στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής γι' αυτόν τον λόγο. Να συγκεντρώσει κόσμο από Ασία και Αφρική και να εκπαιδεύσει μια γενιά γενίτσαρων και μάλιστα με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Να μπει δηλαδή επικεφαλής και να μιλάει εξ ονόματος του Ισλάμ. Να συγκεντρώνει δυστυχημένους ανθρώπους και να τους μετατρέπει σε θύτες πολιτισμών, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν, ούτε θέλουν να ενσωματωθούν στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Για αυτούς τους ανθρώπους εμείς είμαστε απλώς άπιστοι, που πρέπει ή να εξισλαμιστούμε ή να πεθάνουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, την ίδια στιγμή που εμείς τους αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στο να πιστεύουν ό,τι θέλουν... Αυτήν την «τρύπα» χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για να οδηγήσει τον στρατό του στις πατρίδες μας και μάλιστα με τη βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Κανονικά, η ποιοτική διαφορά που προκύπτει από αυτήν την καλά οργανωμένη εισβολή, επειδή ακριβώς είναι καλά οργανωμένη από την Τουρκική Κυβέρνηση, θα έπρεπε να αφαιρεί από τους εισβολείς την ιδιότητα του πρόσφυγα ή του μετανάστη και αυτό θα απαιτούσε την εφαρμογή άλλων νόμων, που πιθανόν δεν υπάρχουν, αν και υπάρχει το προηγούμενο της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο το 1974 και τον εποικισμό του βόρειου τμήματος του νησιού. Οι έποικοι συνεχίζουν να είναι εκεί. Γιατί;

Ποιους νόμους απαιτεί η Τουρκία από τον ΟΗΕ να εφαρμόζει κάθε φορά και γιατί ο ΟΗΕ κάνει πάντα αυτό που απαιτεί η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν εφαρμόζει την συμφωνία που έκανε με την Ευρώπη;

Αφού είναι πια γνωστό ότι η Τουρκία εξόπλισε όχι μόνο τον ISIS, μαζί με το Κατάρ, αλλά εξόπλισε και εκπαίδευσε την αντιπολίτευση του Ασάντ και ξεκίνησε έτσι τον πόλεμο στη Συρία

με τα τόσα θύματα και πρόσφυγες, γιατί ο ΟΗΕ δεν τιμωρεί, αλλά αντιθέτως επιβραβεύει την Τουρκία και την βοηθά να εισβάλει και να επεκτείνεται στην Ευρώπη; Τα θύματα της Τουρκίας πρέπει να αναγνωριστούν σαν τέτοια και να οδηγηθούν πίσω στις πατρίδες τους, πριν γίνουν θύτες.

Κάθε εισβολέας που έρχεται για να εξοντώσει δυτικούς πολίτες στο όνομα του. Αλλάχ έχει πρώτα ονομασθεί πρόσφυγας ή μετανάστης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, δηλαδή είναι ... πελάτης της και γι' αυτό ο ΟΗΕ φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε δολοφονημένο πολίτη. Δηλαδή ο κ. Ερντογάν χρησιμοποιεί τις εισόδους που δημιουργούν οι προκαταλήψεις της Ύπατης Αρμοστείας για να επιτεθεί στον δυτικό πολιτισμό. Το γράφω εδώ και χρόνια: η Τουρκία δεν θέλει να μπει στην Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη να μπει στην Τουρκία. Να απαιτηθούν οι αποζημιώσεις!

Μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει τους λαούς του κόσμου από τέτοιους είδους οργανωμένες εισβολές και που θα επιτρέπει επίσης στον ΟΗΕ να λειτουργεί πραγματικά σαν ΟΗΕ και όχι σαν σύμμαχος της Τουρκίας και του Κατάρ, μέχρι τότε η Ύπατη Αρμοστεία να πάρει τους εισβολείς και να πάνε όλοι μαζί από εκεί που ήρθανε.

Ο ΟΗΕ και μερικές ΜΚΟ χρησίμων ηλιθίων «αγνώστου» προελεύσεως, αλλά μάλλον Καταριανών, αν κρίνω από τα χρήματα που κερδίζουν, βοηθούν τον επεκτατισμό του (Τουρκικής επιπόνησης) Ισλαμικού Ιμπεριαλισμού.

Αυτό πρέπει να σταματήσει! Πρέπει να κινητοποιηθούν οι λαοί της Ελλάδας, της Ιταλίας και κάθε λαός που έχει πέσει θύμα αυτής της οργανωμένης εισβολής, πριν είναι πολύ αργά.

Να αποκρούσουμε όλοι μαζί το όπλο τη μαζικής μετανάστευσης που εξαπολύει η Τουρκία, το Κατάρ και το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ ενάντια στον πολιτισμό, την ελευθερία και τις αξίες μας. Να βγούμε όλοι στους δρόμους.

Να οργανωθούν κινητοποιήσεις από τις περιφερειακές ενότητες, τους Δήμους, ακόμα και από συλλογικότητες, με τη συμμετοχή όλων των ιθαγενών, διότι ο εχθρός έχει εισβάλει από το παράθυρο των προκαταλήψεων μας, όπως τότε με τους Αζτέκους και τους Κονκισταδόρες.