

ΛΟΥΡΕΤΖΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΤΟ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ



ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ • ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΚΡΑΝΗ
• ΑΞΕΣΟΥΑΡ • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ



Φ. ΠΑΣΠΑΤΗ 22 ΧΙΟΣ | Τ. 22710.25994 (100m ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑ)

Άποψη 25/5/17 18:22 τελ. ενημ.: 25/5/17 18:22

Χιώτες ξεσηκωθείτε! Χάνουμε το νησί μας! Να παραιτηθεί εδώ και τώρα ο Δήμαρχος Χίου.



Σωτήρης Τζούμας



1.6K
Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Η κατάσταση που δημιουργείται στο νησί μας είναι απελπιστική!

Με πόνο ψυχής και έντονη ανησυχία χαράσσω τις γραμμές αυτές, φτωχές εκφράσεις, φτωχά λόγια και ψελλίσματα προ του επερχομένου κακού.

Hannibal ante portas! έλεγαν οι πρόγονοί μας κάθε φορά που ένα μεγάλο κακό απειλούσε να ταράξει τη ζωή τους. Και αυτή τη στιγμή η Χίος, για μία ακόμη φορά, έρχεται αντιμέτωπη με το κακό. Μόνο που αυτή τη φορά ο κίνδυνος της άλωσης ξεπηδά μέσα από τα σπλάχνα της.

Οι δήμιοί της αυτή τη φορά είναι εκ των έσω. Άνθρωποι που λογίζονται ως Έλληνες ενώ εκτελούν πιστά τις εντολές που λαμβάνουν απέξω.

Η Χίος, το νησί που εξαφάνισαν από το χάρτη οι Τούρκοι το 1822 με την σφαγή τους, κινδυνεύει να εξαφανισθεί αυτή τη φορά από δόλια χέρια, που το παίζουν κορώνα ή γράμματα στα ζάρια της διεθνούς διπλωματίας.

Φωνή απελπισίας η δική μου σήμερα, έρχεται να προστεθεί στις δικές σας φωνές και να σας παρακαλέσει -αλλά και να σας προκαλέσει- να ξεσηκωθείτε και να πάρετε την υπόθεση στα χέρια σας και να πετάξετε στη θάλασσα αυτούς που θέλουν να μετατρέψουν τη Χίο σε Σούδα της Μεσογείου!

Χιώτες, μην τους αφήσετε να πραγματοποιήσουν τα ανίερα σχέδιά τους! Από σας εξαρτάται η ταφόπετρα που θέλουν να θέσουν στο νησί για να το απαξιώσουν, να γίνει η αγχόνη που θα τους κρεμάσει!

Άκουσα τη συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός κ. Τόσκας, ο οποίος εξήγησε με σαρδόνιο ύφος τα όσα πρόκειται να συμβούν και πραγματικά έφριξα. Τί υποκρισία! Τί μούφα! Τί ψέματα! Όλα στο βωμό του στόχου, αφού ο σκοπός αγιάζει τα μέσα!

Κράτα το

Επιστρατεύουν στο σχεδιασμό τους το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ολύμπων, το οποίο, ενώ παραδέχονται ότι είναι απαραίτητο για την άμυνα της Χίου, από την άλλη το παραδίδουν στα χέρια αυτών που σε ενδεχόμενο ρήξης με την Τουρκία θα πάνε με τους ομόθησκούς τους!

Αποκαλύπτουν κυριολεκτικά στους άσπονδους γείτονές μας όλη την αμυντική θωράκιση του νησιού σε μία εποχή που ο Τούρκος Σουλτάνος αμφισβητεί διεθνείς συνθήκες και απαιτεί την πλήρη αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου!

Ο δήμαρχος Χίου Μαν. Βουρνούς, στερούμενος προφανώς της παιδείας εκείνης που θα τον ενέπνεε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αλλά και των εθνικών ανακλαστικών που θα τον αναδείκνυαν άξιο συνεχιστή μιας λαμπρής παράδοσης ευπατρίδων δημάρχων, προέβη σε πράξεις που οδηγούν τη ζωή της Χίου και των κατοίκων της σε εξαθλίωση.

Δίχως να σεβαστεί την ιστορία του δημαρχιακού θώκου που κάθεται, αλλά και του τιμίου ονόματος που φέρει, προχώρησε σε μία αισχρή συμφωνία με αυτούς που κατευθύνουν τις τύχες του λαού μας και παρέδωσε -χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα- τη Χίο στα χέρια αυτών που θέλουν να τις φορτώσουν όλα τα προβλήματα και τις δεισιδαιμονίες που προέκυψαν από την αναθεματισμένη μετανάστευση που έκρουσε τη θύρα της πατρίδας μας!

Γνωρίζουμε περισσότερο από τον καθένα το τί σημαίνει να είσαι ξεριζωμένος και διωκόμενος πρόσφυγας και να μην έχεις στον ήλιο μοίρα. Απάνθρωποι, όμως, δεν είμαστε, ούτε αρρωστημένοι ρατσιστές. Και το αποδείξαμε με τη στάση μας μέχρι τώρα!

Αλλά η κατάσταση που δημιουργείται πλέον και η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος όλων εκείνων που προηγήθηκαν, πρέπει να πάρει ένα τέλος. Και αυτό το τέλος μπορεί να το δώσει μόνο ο κυρίαρχος λαός με τη στάση του.

Και επειδή οι αρχές αδιαφορούν και σιωπούν, καλόν είναι να δημιουργηθεί εδώ και τώρα μια «επιτροπή αγώνα» με υπερκομματικά κριτήρια και να αποφασίσει και να ανακοινώσει τις επόμενες ενέργειες. Και να συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι διατελέσαντες αιρετοί βουλευτές, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, Επιμελητήριο και όλοι οι άλλοι επιστημονικοί και παραγωγικοί φορείς του νησιού (ιατροί, δικηγόροι, ξενοδόχοι, εστίατορες κ.λπ.). Η υπόθεση μας αφορά όλους. Και να ληφθούν αποφάσεις με μόνο στόχο την αφύπνιση κάθε Χιώτη!

- Να κηρυχθεί η Χίος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

-Να τεθεί θέμα αξιοπιστίας του δημάρχου! Αν μπορεί μετά από αυτή τη συμφωνία που προέβη εν κρυπτώ με τον κ. Τόσκα στην Αθήνα, να συνεχίσει να είναι δήμαρχος.

- Να διοργανωθεί την επόμενη εβδομάδα παγκιακό συλλαλητήριο για να ενημερωθεί ο χιώτικος λαός για τον επαπειλούμενο κίνδυνο. Οι κύριοι ομιλητές να είναι ένας ή δύο το πολύ αλλά να ανακοινωθεί ποιοί στηρίζουν και ενισχύουν την πρωτοβουλία αυτή. Και μία προσωπική γνώμη: επικεφαλής στην υπερκομματική αυτή πρωτοβουλία να θέσετε τον Μητροπολίτη Χίου Μάρκο. Αν δεν δεχθεί να τον θέσετε στην κρίση του λαού.

Ας πάρουμε παράδειγμα από την Κώ και το λαό της. Με τη στάση τους έκαναν και την Κυβέρνηση να κάνει πίσω αλλά έκοψαν και το κύμα της μετανάστευσης. Εμείς γιατί κιοτέψαμε;

Πατί φοβηθήκαμε να δώσουμε το δυναμικό παρών μας και να σταματήσουμε αυτό τον ύπουλο σχεδιασμό που επιχειρούν για το νησί μας;

Αν δεν κάνουμε κάτι εδώ και τώρα, θα μας κρίνουν «οι νεκροί και οι αγέννητοι».

5 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα



Προσθέστε ένα σχόλιο...

**NiNa Mas**

Νομίζω ότι θα πάω υπερβολική δόση λαϊκισμού, μετά από την ανάγνωση αυτού του κειμένου.

Έχουμε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα στο νησί και αντί να δούμε πως θα το λύσουμε, που μας κοροϊδεύει η Κυβέρνηση μέσα στη μούρη μας, μας βάζει μεταξύ μας απροκάλυπτα να σκοτωνόμαστε, μιλάμε για παραιτήσεις, λόγους με δακρύβρεχτα ιστορικά κείμενα; Σεβαστείτε τον Χιώτη και αφήστε την Ιστορία στην υψηλή θέση που της αρμόζει.

Και ως νέο άτομο, αγανακτισμένο, που δε μπορεί να περπατήσει ότι ώρα του γουστάρει στον τόπο του, σας ενημερώνω πως η λύση δεν είναι ούτε οι παραιτήσεις, ούτε τα λαϊκά δικαστήρια της κριτικής του "δεν ξέρω τι μου γίνεται, ας κλάξω τον Πρόεδρο, το Δήμαρχο, το γείτονα κ.ο.κ."(ίσα ίσα αυτό θέλουν να πετύχουν. Δεν το έχετε μάθει το κόλπο, αφού δείχνετε και γνώστης της ιστορίας;).Χάνουμε το στόχο μας έτσι. Δεν το βλέπετε;; Η πρόκληση και η πρόσκληση πρέπει να είναι ο κάθε Χιώτης από τη δική του θέση και με τη δική του φωνή και δύναμη να ξεπεράσει τον εαυτό του και να βρεθεί λύση που θα "κιοτέψουν" άλλοι, όχι έμεις. ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΑΥΤΟ!! ΞΥΠΝΑ ΧΙΩΤΗ!!

Μου αρέσει! · Απάντηση · 49 · 1 χρόνο

**Zoi Moschoy**

Μπράβο 💎 και λίγα λες!!

Μου αρέσει! · Απάντηση · 2 · 1 χρόνο

**Dimitris Anagnostou**

Την ταμπაკιερα την αφησε στο τελος !!! Κηρυσσει τον Μητροπολιτη Χιου Μαρκο μπροσταρη... και αν δεν δεχθε.... να τεθει στην κριση του Λαου!!! Λες και τρωμε κουτοχορτο και δεν βλεπουμε τον στοχο του καθε "αυτοκλητου εθνεγερτη"

Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 · 1 χρόνο

**Giorgos Boutos**

Dimitris Anagnostou ΧαΧα! Οι συμπάθειες δεν κρύβονται!!

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

Προβολή 1 ακόμη απάντησης σε αυτό το νήμα

**Κωνσταντίνος Κατσικας**

Ο πολεμος εχει αρχιση και εμεις κοιμομαστε!

Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 · 1 χρόνο

**Vasilis Atsalis**

Στον Σωτηρη Τζουμα λεω,απλα μπραβο.Δεν εμπεριεχει ουτε κατα κεραια ιχνος υπερβολης το γραππο του.Συντοπητες μου σκεφτειτε,εαν αυτα που συμβαινουν σημερα στο νησι μας,σας τα λεγε καποιος το 2013 τι θα του λεγατε? Οτι ειναι τρελος.Φιλοι μου ας ζυπνησουμε τωρα που πιθανα να υπαρχει γυρισμος,σε λιγο ΔΕΝ θα υπαρχει.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 3 · 1 χρόνο

**Nikolas Koukaki Vasilakis**

Ναι, καμία υπερβολή, παραλίγο.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

**Vasilis Atsalis**

Nikolas Koukaki Vasilakis Φιλε μου ο καθενας οτι και οπως το αντιλαμβανεται.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 χρόνο

**Pakis Athanasiou**

Όποιοι δέν μπορεί , αυτή τή στιγμή, ν'αντιληφθή τόν μεγάλο κίνδυνο πού διατρέχουμε ή βλέπει Survinor καί Μπρούσκο ή ζεί σέ άλλο πλανήτη. Τά νησιά τού Ανατολικού Αιγαίου βρήσκονται σέ μεγάλο κίνδυνο. Τό Αιγαίο έχει ήδη μοιραστεί, απλά προετοιμάζουν τόν τρόπο σερβιρίσματος. Αυτά γιά μερικούς είναι λαϊκισμός αλλά ας δούν τί έπαθε η Γιουγκοσλαβία καί η Σοβιετική Ένωση καί θά καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι μιά σχετικώς απλή υπόθεση. Οι δεξιόί καί αριστεροί Κουίσλινγκ είναι εδώ, εμείς τούς ψηφίζουμε, εμείς τούς συγχωρούμε τίς κλειψίες τους καί μετά κλαίμε γιά τίς χαμένες πατρίδες. Καί ξαναψηφίζουμε Κουίσλινγκ. Ντροπή μας.

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο

**Pantelis Mathioydis**

αυτα ειναι τα χαλια μας ο καθε ενας τα δικα του εχουμε πλακα σε σοβαρα θεματα

Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 1 χρόνο

Παρέμβαση μας στο Facebook

