



Άποψη 2/1/17 13:08 τελ. ενημ.: 2/1/17 13:08

## Να ξαναβρούμε το δάσος



Νίκος Κατσαράκης



## 4 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

*Η χρονιά μας ξεκινήσει με μία απορία που θα μπορούσε να απαντηθεί πολλαπλά: στους επόμενους 12 μήνες πόσα μπορούμε να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε, να προκαλέσουμε;*

Συνυπολογίζοντας ότι ο τόπος διαθέτει ακόμη δυνάμεις ανεκμετάλλευτες και ευκαιρίες που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τα καθημερινά μας δεδομένα προβλήματα, ο στόχος του

2017 θα μπορούσε να είναι απλά ο επαναπροσδιορισμός όλων εκείνων των προτεραιοτήτων που μοιάζουν να έχουν χαθεί ή να έχουν σκεπαστεί κάτω από τη λήθη μιας καθημερινότητας που αλλιώς την υπολογίζαμε και αλλιώς μας προέκυψε.

Τον προηγούμενο χρόνο δοκιμάσαμε δυνάμεις και αντοχές ως τοπική κοινωνία. Αντιμετωπίσαμε δεδομένες και πρωτόγνωρες αντιξοότητες, άλλες εκ των οποίων με προχειρότητα και άλλες με «ελαφρά επιμέλεια» που δυστυχώς δεν απέφερε καρπούς.

Μείζον ζήτημα αποδείχθηκε η διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, η μοίρα και η τύχη χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν και βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον τόπο μας χωρίς κανείς με ακρίβεια να μπορεί να προσδιορίσει τι μας επιφυλάσσει και τους επιφυλάσσει η επόμενη μέρα.

Με το νησί να εξαντλεί σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα τις δυνάμεις του πάνω στο δεδομένο πρόβλημα είναι καιρός να σκεφτούμε σοβαρά αν υπάρχουν ακόμη πιθανότητες να γίνει κάτι για τον τόπο στην λογική της ανάπτυξης και της εξέλιξης.

Το προσφυγικό είναι εδώ σήμερα και θα είναι και αύριο. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ή να εντοπίσει στο εγγύς μέλλον μια λύση ή μία καθησυχαστική εξέλιξη. Την ίδια ώρα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε επ' ουδενί ότι το νησί έχει κι άλλες ανάγκες, έχει κι άλλες δυνατότητες, έχει προοπτική και μέλλον που επαφίεται σε μας να το ορίσουμε.

Πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτό από όλους, κυρίως τους πολιτικούς σχηματισμούς του νησιού σε κάθε επίπεδο, ότι ο μόνιμος πληθυσμός έχει εξίσου απαιτήσεις, έχει ανάγκες και υπάρχουν υποχρεώσεις που πρέπει να αναληφθούν άμεσα.

Το 2017 οφείλουμε να είναι μια χρονιά που όπως γράφω παραπάνω, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε στόχους. Η Χίος δεν μπορεί να στερείται το μερίδιό στην ανάπτυξη που της αναλογεί, το οποίο σίγουρα δεν θα προκύψει αν συνεχιστεί η επιδερμική μας επαφή με την πραγματικότητα. Η σημερινή κατάσταση έχει υποδαυλίσει τα πάντα σε κάθε επίπεδο. Ξεχάσαμε να συζητάμε τα σχέδια μας για τον τόπο, λησμονήσαμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός, εγκλωβιστήκαμε σε ένα πρόβλημα, είδαμε το δέντρο και χάσαμε το δάσος. Ποιος μπορεί να μας πείσει λοιπόν ότι αυτό είναι η κανονικότητά μας από δω και μπρος....

Τα κεφάλια κάτω λοιπόν, ανασύσταση των δυνάμεών μας και ας ελπίσουμε ότι ο νέος χρόνος θα μας επιφυλάσσει καλύτερες μέρες μαζί με γενναίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα



Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)

Φροντίδα μας, η νοητική υστέρηση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΟΝΕΩΝ  
ΑΤΟΜΩΝ  
ΝΟΗΤΙΚΑ  
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  
Νεοχώρι, Χίος  
22710 33324  
egany.org | facebook.com/eganychios

**ΝΕΟ!** ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΕΡΕΥΣΗΣ  
& ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



Chios TechnoMoto

Η. ΓΕΜΕΛΟΣ - Σ. ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε.

HONDA aprilia BMW TRIUMPH KTM



NEO ASTREA GRAND  
2200

ΑΠΟ 162€ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΣΤΡΟΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 5, ΧΙΟΣ 82100  
ΤΗΛ./FAX: 22710 41541  
ΤΗΛ.: 22710 44168