



Άποψη 11/5/16 17:50 τελ. ενημ.: 11/5/16 17:50

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις



Αναστάσιος Τριπολίτης



0
Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Εμφανίζοντας κάποιο παλιό (ξεχασμένο) φιλμ, βλέπω ξαφνικά αυτή τη φωτογραφία: Αρχές Δεκεμβρίου, λοιπόν, του 2015 (παραμονές του Αγίου Νικολάου). Ο καιρός – για την εποχή – σχετικά καλός, η θάλασσα σχεδόν «λάδι»! Ευρισκόμενος στην

Πατρίδα μου (Βροντάδος – Χίος) και ζεσταίνοντας νερό για το πρωινό ξύρισμα, βλέπω από το παράθυρο της κουζίνας μου σε απόσταση 200-300 μέτρων, ένα σκάφος (σαν τις παλιές μαούνες, για όποιον με καταλαβαίνει) με αρκετή ταχύτητα, να «κάθεται» στην αμμουδιά, λίγο πριν από το βορεινό λιμενοβραχίονα του Λιμανακιού (Δασκαλόπετρα – βλ. φωτογραφία). Από τη μαούνα βγήκαν 82(!) άτομα (τις λεπτομέρειες τις έμαθα μετά) σχεδόν χωρίς να βραχούν!... Εγώ, φρονίμως ποιών, ειδοποίησα το Λιμεναρχείο το οποίο σε 25 λεπτά τους είχε μαζέψει. Στον «τόπο του εγκλήματος» έμειναν τα σωσίβια και η μαούνα!...

Αυτή η φωτογραφία μου έφερε στο μυαλό μου άλλες νοερές εικόνες: Το Νεκροταφείο του Μερσινιδιού και ο τάφος μου μαζί[1], γεμάτο πρόσφυγες που γύρευαν ένα τετραγωνικό μέτρο να «απαγκιάσουν». Νεαρές μητέρες που μέσα στο ψιλόβροχο προσπαθούσαν να θηλάσουν τα μωρά τους. Προ 10ετίας περίπου, 17 πρόσφυγες (14 ενήλικες και 3 παιδιά) να τους μαζεύει το Λιμενικό από τα βράχια που είναι κάτω από το σπίτι μου και το πανέμορφο σκάφος τους να το διαλύει η θάλασσα επί σειρά ετών, αργά και σαδιστικά. Υπολείμματα από το ναυάγιο υπάρχουν εκεί που συνηθίζω να κάνω ψαροντούφεκο. (Άραγε πόσα πτώματα έχουν φάει τα ψάρια που τρώμε;)

Θυμάμαι την «αφεντιά μου» (!!!) να συζητώ με τους «ειδικούς» για το προσφυγικό θέμα, προσπαθώντας να βρούμε κάποια λύση. Βεβαίως-βεβαίως, που έλεγε και κάποιος αείμνηστος, μετά από αυτές τις συζητήσεις καταλήγαμε στο σπίτι μας – συνήθως – να γεμίσομε την κοιλίαν μας και αφήνοντας «ες αύριον τα σπουδαία»!...

Και η ζωή συνεχίζεται: βομβαρδισμός σε κάποιο σημείο της γης (Βιετνάμ παλιά, Γιουγκοσλαβία αργότερα, Λίβανος, Ιράκ, Γεωργία, Συρία) κλπ. κλπ. Μήπως μας δουλεύουν αδέρφια; Θα έφευγαν ποτέ οι Σύριοι αν δεν κατεστρέφετο ο τόπος τους; Θα «βοηθούσαν» σε όλη τη διαδρομή οι «φίλοι» μας οι Τούρκοι, αν δεν κέρδιζαν πακτωλό χρημάτων;;;

«Καλά τα λες γιατρέ, αλλά πες μας και μια λύση», θα σκέπτονται οι περισσότεροι από τους αναγνώστες αυτού του κειμένου! Και απαντώ, η λύση είναι: *«ο Θεός να φωτίζει αυτούς που διαφεντεύουν την Υφήλιο»!*...

Γένοιτο και... ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ![2]

- [1] Υπό κατασκευή!...
- [2] Σήμερα (10/5/2016): Χριστός Ανέστη!

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα



Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)

φροντίδα μας, η νοητική υστέρηση



ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΟΝΕΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ
ΝΟΗΤΙΚΑ
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Νεοχώρι, Χίος
22710 33324
egany.org | facebook.com/eganychios

ΝΕΟ! ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΕΡΕΥΣΗΣ
& ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ



Chios
TechnoMoto

Η. ΓΕΜΕΛΟΣ - Σ. ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ Ο.Ε.

HONDA aprilia BMW TRIUMPH KTM



NEO ASTREA GRAND
2200

ΑΠΟ 1626 ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΣΤΡΟΛΕΟΝΑΡΔΟΥ 5, ΧΙΟΣ 82100
ΤΗΛ./FAX: 22710 41541
ΤΗΛ.: 22710 44168