



ΛΟΥΡΕΤΖΑΚΗΣ ΣΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΗ

**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ • ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • Κ
• ΑΞΕΣΟΥΑΡ • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛ**

Φ. ΠΑΣΠΑΤΗ 22 ΧΙΟΣ | Τ. 22710.25994 (100m ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α

Άποψη 12/2/16 9:46 τελ. ενημ.: 12/2/16 16:24

Ταξίδι στην ομίχλη



Σταύρος Μιχαηλίδης



27

Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Μπλοκαρισμένη από τα συναισθήματα η κοινή γνώμη αδυνατούσε μέχρι σήμερα να δει καθαρά αυτό που τώρα διαγράφεται όλο και πιο ξεκάθαρα. Το ενδεχόμενο, δηλαδή, η Ελλάδα να έχει καθοριστεί από τους «στρατηγούς» του σύγχρονου κόσμου ως ο κύριος «ευρωπαϊκός» (για λίγο ακόμα) τόπος εγκατάστασης των

ασιατικών μουσουλμανικών πληθυσμών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους.

Και τούτο γιατί, διότι το πάλαι ποτέ ελληνικό κράτος κατέστη ο πιο αδύναμος κρίκος και ως εκ τούτου ανίκανο να αντέξει πιέσεις μιας κανονικής χώρας. Αν και δεν είμαι οπαδός της συνομοσιολογίας, όλο και πιο έντονα έρχεται στο νου μου η σκέψη ότι όλα τα δεινά που υφιστάμεθα τόσα χρόνια και η αδυναμία στην οποία περιήλθαμε ως κρατική οντότητα εντάσσονται στο γεωπολιτικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής που εκτυλίσσεται με κέντρο τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μας «ανατέθηκε» (υποπτεύομαι με συνέργεια κάποιων πολιτικών μας) ο ρόλος της ασπίδας της καθαρόαιμης Ευρώπης. Για άλλη μια φορά στην Ελλάδα θα σταματήσουν οι ορδές των «βαρβάρων».

Παρατηρώντας αυτά που διαδραματίζονται στις ακτές των νησιών του ΒΑ Αιγαίου καθίσταται εμφανές αυτό που υπαινίσσομαι. Η Κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο έχει εγκαταλείψει ανερυθρίαστα, απροκάλυπτα κάθε ευθύνη της για την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα μας.

Με την ανοχή και τις παραλείψεις της, υπήκοοι τρίτων χωρών που δηλώνουν μέλη αλλοδαπών (μη διαπιστευμένων και ανεξέλεγκτων) ΜΚΟ διευκολύνουν με κάθε τρόπο οργανωμένα και σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα στις απέναντι τουρκικές ακτές την παράνομη είσοδο χιλιάδων καθημερινά ανθρώπων Σύριων, Αφγανών, Πακιστανών, Σομαλών κλπ. οι οποίοι το 2015 ξεπέρασαν τις 800.000 έναντι μόλις 35.000 το 2014.

Από τους αλησμόνητους καιρούς της κυρίας Τασίας στο τιμόνι του μεταναστευτικού ανοίξαμε τον ασκό του Αιόλου στο Αιγαίο ανίκανοι να προβλέψουμε αυτό που διαμορφώνεται σχεδόν νομοτελειακά: την δημιουργία πέραν της Δυτικής Θράκης (και των

δυο ελληνικών νησιών) τεράστιων συμπαγών μουσουλμανικών θυλάκων.

Το σκηνικό συμπληρώνεται με την δήθεν παρουσία της Frontex τα σκάφη της οποίας (διαφόρων ευρωπαϊκών εθνικοτήτων) όταν «περιπολούν» ανατολικά της Λέσβου, Χίου κλπ. ενεργούν ως θαλάσσιοι τροχονόμοι για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας διακινητών και παράνομων μεταναστών. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει καταγραφεί και καταγράφεται σε εικόνες καθημερινά από τους απλούς πολίτες όχι όμως από την Κυβέρνηση.

Και βεβαίως, κρατώντας οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί «εθελοντές» από έναν διακορευτή μετατρέπουν κατά τον κύριο Verhofstandt το «κεφαλοτύρι» μας ελβετικό τυρί προκαλώντας τις σπασμωδικές αντιδράσεις του διευθυντηρίου της Ε.Ε. η οποία έχει προετοιμάσει ήδη το σκηνικό του αποδιοπομπαίου τράγου που δεν είναι άλλος από τη χώρα μας.

Δεν είμαστε όμως άμοιροι ευθυνών. Δεν καταφέραμε να αποδείξουμε και να πείσουμε για τα αυτονόητα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για το τι συμβαίνει στο Αιγαίο, για το ρόλο του τουρκικού κράτους και παρακράτους, για το τι υφίστανται και τι προσφέρουν οι νησιώτες στους μετανάστες σε περίοδο σκληρής ένδειας και για τους ίδιους.

Ο αέρας μυρίζει μπαρούτι, ήδη χύθηκε ελληνικό αίμα πάλι κοντά στα Ίμια, πάλι από πτώση ελικοπτέρου του Π.Ν.. Τα Αιγαιοπελαγίτικα νερά κάποιος σκέφτηκαν να τα μετατρέψουν σε ακτές της Σομαλίας που θα περιπολεί το ΝΑΤΟ (και οσονούπω θα καλωσορίσουμε Ρώσους κ.ο.κ.) και η Κυβέρνηση βιάζεται να «λύσει» το θέμα των τηλεοπτικών συχνοτήτων. Πρόκειται για τραγωδία !!!!