



Άποψη 17/12/15 11:26 τελ. ενημ.: 17/12/15 11:26

Από την πίσω πόρτα του αεροδρομίου στη... ΒΙΑΛ



Μιχάλης Σφυράκης



12

Την πρώτη φορά που ήλθε ο Αλέξης Τσίπρας στην Χίο, μίλησε σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Ομήρειο, μπροστά σε ενθουσιώδεις νεανικό κοινό.

Την δεύτερη φορά στις εκλογές το καλοκαίρι του 2012 γέμισε αναπάντεχα η κεντρική πλατεία της Χίου.(έχω και εγώ τις τύψεις μου γιατί τον προλόγισα τότε, αλλά που να φανταστώ.)

Αν ο Τσίπρας πίστευε και εννοούσε αυτά τα οποία μας είπε εκείνο το απόγευμα.., χθες το αεροδρόμιο θα είχε πλημμυρίσει από κόσμο για να υποδεχθεί ένα λαοπρόβλητο αριστερό πρωθυπουργό.

Όμως χθες, το αεροδρόμιο εκκενώθηκε από την αστυνομία, και ο πρωθυπουργός έφυγε από την πίσω πόρτα.

Πρωτοφανές και κωμικοτραγικό για ένα πρωθυπουργό στο ξεκίνημα της θητείας του.

Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά ούτε στην Χίο ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Στο νησί μας έχουν έρθει πολλοί πρωθυπουργοί, χωρίς ποτέ να υπάρξουν παρατράγουδα και φασαρίες.

Μια μικρή εξαίρεση με τον Σημίτη,όταν διέσχισε την παραλιακή υπό τις διαμαρτυρίες εκατοντάδων Φαρκαινούσων, που διαδήλωναν κατά της επέκτασης του αεροδρομίου.Είχε όμως το θάρρος να συνομιλήσει μαζί τους. Θα μου πείτε βέβαια ότι συγκρίνω ανόμοιες καταστάσεις, γιατί ο Σημίτης δεν είχε υποσχεθεί κάτι διαφορετικό από τη επέκταση και δεν τους είχε κοροϊδέψει. Η μόνη περίπτωση «**απόδρασης**» από την πίσω πόρτα της Νομαρχίας, ήταν ο Σκανδαλίδης, κάπως δικαιολογημένα ,αφού 1.000 εξαγριωμένοι τον περιμέναμε στην κανονική έξοδο με γαλακτοκομικά και πτηνοτροφικά καλούδια.

Ο Μικές ο Κριμιζής, υποψήφιος του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας, ένας από τους λίγους

διαμαρτυρόμενους του εμπορικού κόσμου χθες ,τα είπε όλα με δυο λόγια απλά,λαϊκά και ντόμπρα.

«Όταν έχεις χεσμένη την φωλιά σου,...βλέπεις από παντού να έρχεται ο φόβος..».

Το σχέδιο της φρουράς του πρωθυπουργού για εκκένωση και διαφυγή ,δεν προέκυψε από συγκρουσιακές καταστάσεις και αριθμητικά δεδομένα.

Όλοι κι όλοι δυο δεκάδες διαδηλωτές και πολλαπλάσιοι ΜΑΤατζήδες, να τους μπαρκάρουν στενά.

Ούτε είναι πρόβλημα **μόνο** τα αντιλαϊκά μέτρα που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση στους 3 μήνες που κυβερνά.

Ο Αλέξης Τσίπρας, γνωρίζει όσο κανένας άλλος ,τι έχει υποσχεθεί, αλλά και τι έχει υπογράψει ο ίδιος σε βάρος του Λαού του..

Η επιλογή της πίσω πόρτας χθές , «ως πρόβα τζενεραλε » ίσως δεν θα είναι πλέον η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας ,και για τον ίδιο και για τους βουλευτές του.

Όσο για την Οργάνωση του στην Χίο, τι να περιμένει από μια οργάνωση που όλοι θέλουν να γίνουν Διοικητές στο Νοσοκομείο;

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά:



Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)

Φροντίδα μας, η...