



Άποψη 6/11/15 9:07 τελ. ενημ.: 7/11/15 9:59

Το προσφυγικό “χοντραίνει” ενώ η Μέρκελ “κινδυνολογεί”.....



Αριστείδης Ζαννίκος



3 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Μετά τον καθημερινό, απόλυτα δικαιολογημένο, δημοσιογραφικό και πολιτικό “βομβαρδισμό” μας, τον σχετικό με το τεράστιο προσφυγικό-μεταναστευτικό πρόβλημα, ίσως δεν θα πρόσθετε τίποτα, άξιο λόγου, ένα ακόμη δικό μου σημείωμα. Όμως, μια πρόσφατη δήλωση (2-11-2015) της κ. Μέρκελ, μου άλλαξε γνώμη δεδομένης της σοβαρότητας που αυτή υποκρύπτει. Γι' αυτό και ξαναγράφω.

Η Γερμανίδα Καγκελάριας μίλησε για **“το ενδεχόμενο να ξεσπάσουν ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των Χωρών των**

Βαλκανίων απ' όπου περνά η πλειονότητα των προσφύγων που κατευθύνονται προς Γερμανία αν-όπως τόνισε-η Γερμανία συμβεί να κλείσει τα σύνορά της προς την Αυστρία..”

Αν και είναι πιθανό, η κ. Μέρκελ, με τη δήλωσή της αυτή, να ήθελε να “ταρακουνήσει” τους Γερμανούς πολίτες και πολιτικούς κυρίως όμως τα Βαλκανικά Κράτη και κάποιους Ευρωπαίους ξενοφοβικούς, η δήλωσή της δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοηθεί. Απερίφραστα προειδοποιεί για ένα “κακό” που απειλεί τα Βαλκάνια, (άρα και την Ευρώπη), αν συμβεί να εγκλωβιστούν μεγάλοι αριθμοί προσφύγων και παράνομων μεταναστών σε κάποιες περιοχές με πιθανό αποτέλεσμα βίαιες αντιδράσεις.

Ως “προειδοποίηση-καμπανάκι” λοιπόν, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ως άνω δήλωση, κυρίως από την πτωχευμένη Ελλάδα που, ως πρώτη Χώρα εισόδου προσφύγων από την Τουρκία, λογικά πρέπει να φοβάται περισσότερο από κάθε άλλη, το ενδεχόμενο σταδιακού εγκλωβισμού δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων απελπισμένων και δυστυχησμένων ανθρώπων στην Ελληνική Επικράτεια.

Εξυπακούεται ότι, περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή της Πατρίδας μας, πρέπει να ανησυχούν τα πέντε νησιά του Αιγαίου στα οποία, η Ελληνική Κυβέρνηση, προφανώς υπό πίεση, δέχθηκε να φτιαχτούν τα λεγόμενα Hot spot, δηλαδή τα Κέντρα καταγραφής προσφύγων.

Ως γνωστόν, τα πέντε νησιά είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λέρος και η Κω. Ουσιαστικά, τα νησιά αυτά σύντομα θα γίνουν **επίσημα και με “βούλα” “ΚΡΑΧΤΕΣ”** που θα προσκαλούν και θα προσελκύουν όλο και περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες προκειμένου να έλθουν σ' αυτά, να καταγραφούν και να λάβουν χαρτιά για τη συνέχιση της πορείας τους προς Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Αυτή η, βέβαιη πλέον, προοπτική και όσο ο φράχτης του Έβρου παραμένει κλειστός, θα προκαλέσει, αμέσως μετά το χειμώνα, “νησιωτικό έμφραγμα”, λόγω εγκλωβισμού εδώ μεγάλου αριθμού προσφύγων που θα είναι αδύνατον να αναχωρήσουν εύκολα και γρήγορα λόγω π.χ. της θερινής έλλειψης πλοίων και εισιτηρίων. Όσο λοιπόν είναι πιθανό- κατά την κ. Μέρκελ- να ξεσπάσουν συγκρούσεις στα Βαλκάνια από εγκλωβισμό (σε σύνορα) προσφύγων, άλλο τόσο και πολύ περισσότερο πιθανό είναι να

έχουμε βίαιες αντιδράσεις εγκλωβισμένων στα νησιά μας, αντιδράσεις που οι σχετικά μικρές, φιλήσυχες νησιωτικές κοινωνίες και οι αποκαμωμένες ισχνές αρμόδιες τοπικές Αρχές και Υπηρεσίες, δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν.

Αυτήν ακριβώς την εφιαλτική προοπτική, (που μπορεί να προκληθεί και από προβοκάτσια) θέλω να πιστεύω ότι, τόσο η Κεντρική Εξουσία όσο και οι Τοπικές Αρχές των, ως άνω,πέντε νησιών, την έχουν κατά νου και έχουν εκπονήσει σοβαρά και εφαρμόσιμα σχέδια αντιμετώπισής της. Το πρόβλημα, δυστυχώς, θα γίνεται όλο και πιο οξύ, όσο θα συνεχίζονται οι πόλεμοι και οι εμφύλιες συγκρούσεις (με ευθύνη Αμερικής, Ρωσίας και βεβαίως Ευρώπης), και όσο η Τουρκία θα πιέζει Ελλάδα και Ευρώπη με μοχλό πίεσης τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές.

Ανακούφιση στα νησιά μας πιθανά θα προσέφερε το ελεγχόμενο άνοιγμα του φράχτη του Έβρου. Κάπως έτσι περίπου, το είπε έμμεσα και η κ. Μέρκελ, (χωρίς βέβαια αναφορά στον Έβρο) ο δε αρμόδιος για τη Μετανάστευση Έλληνας Υπουργός, ο πάντα μετρημένος κ. Μουζάλας, τόνισε ότι, αν και ο ίδιος είναι θετικός (θεωρητικά) στο άνοιγμα του φράχτη, εν τούτοις, αυτό δεν μπορεί να γίνει σήμερα για “τεχνικούς” λόγους, αφήνοντας καθένα μας να φαντασθεί “χίλια και δύο” και να βγάλει συμπεράσματα. Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι βέβαιο: ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ για πολύ τούτη την κατάσταση.

Μακάρι να μην επαληθευθούν οι φόβοι όσων βλέπουν κατάματα το πρόβλημα...

Αυτοί οι φόβοι αφορούν βέβαια τους ντόπιους πληθυσμούς.

Όσο για τους πρόσφυγες και τους παράνομους μετανάστες “έναν Θεός” ξέρει τί έχουν να τραβήξουν και πού θα βρεθούν τελικά. Πάντως όχι στη “Γη της επαγγελίας” όπως την έχουν φαντασθεί και για την οποία κίνησαν από τη γη τους ρισκάροντας τα πάντα, δηλαδή την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή των παιδιών τους.

Υ.Γ. Το ρήμα κινδυνολογώ σημαίνει “προβλέπω κινδύνους ανύπαρκτους ή υπαρκτούς διογκώνοντάς τους σκόπιμα