



Άποψη 9/10/15 16:16 τελ. ενημ.: 9/10/15 16:16

Η γκρίνια φέρνει δικήνοια, απαιτείται αγαστή συνεργασία



Γ. Παπαδόπουλος



5 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Εδώ και λίγες εβδομάδες διαβάζουμε στον τοπικό Τύπο παρεμβάσεις ανθρώπων, περιστασιακά, οι οποίοι θίγουν το ζήτημα

της διαμονής –έστω ολιγοήμερης– στη Χίο των εισερχομένων προσφύγων-μεταναστών.

Όλοι διατείνονται για την μεγαλοψυχία τους, τις όμορφες προτάσεις, την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη τους. Και –όπως παραδόξως– όλοι τα βάζουν με την τοπική Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια, Δήμος) ότι –λένε– δεν φρόντισαν να επιλύσουν εδώ και τόσο καιρό το προκύψαν πρόβλημα !

Τις δε προηγούμενες ημέρες ήλθε στο φως της δημοσιότητας άρθρο κυρίας – η οποία μάλιστα δήλωσε εκπαιδευτικός– που, πέραν των άλλων ρατσιστικών που ανέφερε προσβάλλοντας τη φιλοτιμία των Χιωτών (άραγε, δεν της αρέσει η Χίος; Ή μήπως δεν κωνεύει τους Χιώτες;), σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο Δήμος και η Περιφέρεια δεν έχουν δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον» !!!

Επειδή, ως Χιώτης, αλλά και ως αιρετός του πρώτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θίγομαι από ένα τέτοιο δημοσίευμα (όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου) πρέπει –επιτέλους– να ανοίξουμε το στόμα μας και να πούμε κάποιες αλήθειες για να ξέρουν -όποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται- τι συμβαίνει: Η Περιφέρεια και ο Δήμος μέχρι πρότινος ουδεμία αρμοδιότητα είχαν για τους πρόσφυγες.

Η παντελώς ανίκανη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, άχρηστη ούσα να διαχειριστεί το θέμα αυτό των προσφύγων, φρόντισε να «ρίξει το μπαλάκι» τελευταία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ !

Ο Δήμος, έχοντας επωμισθεί οικειοθελώς ευθύνες και βάρη που δεν του ανήκουν θεσμικά και νομικά (αλλά -ηθικά- θέλοντας έμπρακτα να βοηθήσει, διότι η ανθρωπιά δεν προσδιορίζεται γραπτώς σε Νόμο, αλλά στη συνείδηση και την καρδιά του καθενός) με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων, οργανώσεων, δωρητών και ευαισθητοποιημένων πολιτών –που στέκονται αλληλέγγυοι στο δράμα της προσφυγιάς– ανέλαβε σε ποσοστό πάνω του 50 % τις δράσεις για την ανακούφιση των προσφύγων. Έδωσε νερό, έβαλε βρύσες, ντουζιέρες, κάδους, έδινε επί 2 μήνες πρόγευμα (πρωινό), έντυσε μέχρι σήμερα πάνω από 600 μετανάστες, έδωσε παπούτσια σε πάνω από 200 παιδιά, διέθεσε παιδίατρο και άλλους ιατρούς και νοσηλευτές, έτρεξε να βοηθήσει την Αστυνομία και το Λιμενικό, μαζί με την Περιφέρεια και τις εθελοντικές οργανώσεις.

Μεγαλύτερο εγχείρημα αυτό της αγοράς της ΒΙΑΛ, που επισπεύτηκε προκειμένου να στεγαστούν εκεί, προσωρινά, οι κατατρεγμένοι άνθρωποι.

Επί ποδός σε καθημερινή βάση είναι στο Δήμο το τμήμα Υγείας, η Πρόνοια, η Υπηρεσία Καθαριότητας, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, η ΔΕΥΑΧ, τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», η διανομή τροφίμων. Σε καθημερινή σχεδόν βάση διέρχονται από τον δημοτικό κήπο και το Μερσινίδι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι Καθημερινότητας και Καθαριότητας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος σε θέματα υγείας, κ.α. Αυτά όλα δεν είναι τίποτα ; Γνωρίζει κανείς τι έχουν προσφέρει όλες αυτές οι δομές και Υπηρεσίες του Δήμου;

Και πρέπει να ακούν και από πάνω τις αιτιάσεις κάθε ηλιθίου ή ηλιθίας δήθεν προοδευτικού (-κης) διανοούμενου (-ης) ;

Κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε. Και να ενώσουμε τις δυνάμεις που μας έχουν απομείνει, δίχως γκρίνια, αλλά με συνεργασία, για να έχουμε αποτέλεσμα.

Στον καιρό της κρίσης, όποιος θέλει να βοηθήσει, εργάζεται αγόγγυστα. Δεν κάνει υποδείξεις και θεατρινισμούς, ούτε εξυπνάδες και φολκλορικές δημόσιες αναφορές.

Εμείς αφιερώνουμε δεκάδες εργατοώρες στο συγκεκριμένο ζήτημα, με αποτέλεσμα να μην ασχολούμαστε με τα καθύλην θέματα που αφορούν τον φορολογούμενο πολίτη της Χίου, που μας έστειλε εκεί που είμαστε για να υπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον. Και επιπλέον εισπράττουμε την «μήνην» κάθε πικραμένου που αναζητεί ηθική εκτόνωση επί δικαίων και αδίκων.

Όμως, όλα έχουν ένα όριο κι ένα τίμημα. Αυτό που κάποιοι ανακάλυψαν (πηγαίνοντας δυο ή τρεις φορές στον δημοτικό κήπο), λόγω του ογκώδους μεγέθους του, εμείς το διαχειριζόμαστε εδώ και 13 μήνες αθόρυβα.

Ας ξυπνήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ANEΛ (η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή, προοδευτική, δημοκρατική και αλτρουιστική, αλλά στην πράξη είναι ανάλγητη και δεξιότερη της δεξιάς και η χειρότερη από την μεταπολίτευση και εντεύθεν) να δώσει λύση στο προσφυγικό άπαξ και διαπαντός.

Ας ενεργοποιηθεί και ο τοπικός κυβερνητικός βουλευτής. Μέχρι σήμερα δεν είδαμε κάτι το εξειδικευμένο. Κλειστά παραμένουν αρκετά στρατόπεδα στο νησί, κλειστό παραμένει και το «Ξενία». Και όλοι ζητούν βοήθεια από τον Δήμο, λες και ο Δήμος είναι ο «από μηχανής Θεό» ή το φάρμακο δια πάσαν νόσον ! Η κεντρική Πολιτεία ανύπαρκτη.

Τουλάχιστον, όσον αφορά τη Χίο, έχουν κατ'επανάληψη κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις, δίχως κανέναν από την κεντρική Πολιτεία να ανταποκριθεί.

Ας προσέξουν, όμως, διότι με την αδράνειά τους θα οδηγήσουν σύντομα τις τοπικές κοινωνίες στο δικασμό, τη μισαλλοδοξία και τις διακρίσεις.

Και –τότε– σίγουρα δεν θα ευθύνεται η τοπική Αυτοδιοίκηση, ούτε οι κάτοικοι των ξεχασμένων ακριτικών και παραμεθόριων περιοχών, αλλά η δική τους ανικανότητα. Και –κυρίως– η προδοσία τους, έναντι των αρχών που διατείνονται ότι πρεσβεύουν εδώ και χρόνια.

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα



Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)