



Άποψη 27/10/15 10:40 τελ. ενημ.: 27/10/15 10:40

## Υποκριτές και φαρισαίοι, κάποιοι (δήθεν) αλληλέγγυοι



Γ. Παπαδόπουλος



## 29 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή το προσφυγικό ζήτημα, που ταλάνισε και ταλανίζει τον τόπο μας, ήλθαν στο φως της δημοσιότητας απόψεις ανθρώπων οι οποίοι διατείνονται, στις

μεγαλόστομες ρητορείες και την πληθώρα των γραπτών λόγων τους ότι, αγωνίζονται για την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, εξαπολύοντας μύδρους και ύβρεις σε σειρά άλλων ανθρώπων ή/και εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Οι άνθρωποι αυτοί έχουν περισσή υποκρισία και φαρισαϊκή τακτική. Αγκιστρωμένοι στις στείρες, πεπερασμένες απόψεις τους, εξακοντίζουν τα βέλη τους επί δικαίων και αδίκων, στερούμενοι υπευθυνότητας, ενώ παράλληλα δεν είναι τυχαίο ότι, επιζητούν πράγματα τα οποία ούτε τους ανήκουν ούτε έχουν την αρμοδιότητα να τα απαιτούν, πολύ απλά διότι θα μπορούσαν κάτι αντίστοιχο να πράξουν οι ίδιοι με τα δικά τους υπάρχοντα και δεν το πράττουν.

Αναφέρομαι σε λίγους «προΣΥΡΙΖόπληκτους τζιχαντιστές» (και τους αναφέρω έτσι, διότι προήλθαν από αυτόν και δεν ανήκουν πλέον -κατά δήλωσή τους) οι οποίοι καθημερινά σπεύδουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαφημίσουν την αλληλεγγύη τους και όσα πράττουν οι «αλληλέγγυοι» και να καθυβρίζουν τους υπόλοιπους διότι δεν αναγνωρίζουν το έργο τους. Λες και έχουν την πατρότητα της φιλανθρωπίας ή είναι εκείνοι ο «ομφαλός της γης». Δεν αναφέρομαι σε οργανώσεις.

Καταρχήν πρέπει να καταστήσουμε σαφή ορισμένα πράγματα:

1) Ο όρος αλληλεγγύη δεν μου αρέσει. Προτιμώ την φιλανθρωπία. Διότι αλληλεγγύη έχουν και οι λωποδύτες μεταξύ τους, έχουν και οι μασόνοι μεταξύ τους, έχουν και οι ραδιούργοι μεταξύ τους. Ο λαός αναφέρει «Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει». Αυτό, ονομάζεται αλληλεγγύη. Το να βοηθάς κάποιον συνάνθρωπό σου, λέγεται φιλανθρωπία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κιτρινίζουν όσοι ακούσουν αυτή τη λέξη και την ταυτίζουν με την ένδεια. Φιλανθρωπία είναι να βοηθάς υλικά, ψυχικά, πνευματικά, να παράγεις πολιτισμό, να καλλιεργείς τον ανθρωπισμό,

τον αλτρουισμό, κάθε σου πράξη να είναι προϊόν αγάπης, δίχως ανταλλάγματα και προϋποθέσεις. «Φίλος του ανθρώπου» είναι όρος κατά πολύ ανώτερος από τον «αλληλέγγυο». Ενώ αλληλεγγύη είπαμε: Και οι αλχημιστές είναι αλληλέγγυοι μεταξύ τους. Κάποιοι έχουν μπερδέψει τις έννοιες στο μυαλό τους. Το αντιπαρέρχομαι, όμως, και προχωρώ.

2) Όταν βοηθάς κάποιον συνάνθρωπό σου δεν είναι πρόπον να «βγάζεις ντουντούκα» κάθε μέρα και να το λες δημόσια.

Διαφορετικά ούτε η προσφορά σου έχει αγνά κίνητρα ούτε προσφέρεις ανθρωπιστικό έργο, παρά καλύπτεις τις δικές σου ψυχικές αδυναμίες και πνευματικές αναζητήσεις. Είναι, λοιπόν, λάθος κάποιοι, κάθε μέρα, να μιλούν διαρκώς για τα έργα των «αλληλέγγυων» τα οποία μπορεί μεν να είναι σωστά όμως προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των ωφελουμένων απ' αυτά, εάν διαρκώς τα διαφημίζουν και στο όνομα αυτού του

εθελοντισμού λαμβάνουν θάρρος να απαιτούν και να καθυβρίζουν άλλους.

3) Θα δεχόμουν οποιαδήποτε πράξη φιλανθρωπίας (ή αλληλεγγύης, ας μην τα χαλάσουμε σε τούτο) εάν προερχόταν από ανθρώπους που η τοπική κοινωνία γνωρίζει ότι δεν έχουν πολιτικά κίνητρα στις πράξεις τους ή ότι δεν εκμεταλλεύονται τις περιστάσεις για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους, μιας και δεν μπορούν διαφορετικά. Και για να γίνω πιο σαφής, ρωτώ: Εάν σήμερα δεν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ, θα είχαν ξεσηκώσει το σύμπαν όλοι αυτοί; Θα είχαν κατεβεί στο δρόμο να καταγγέλλουν τους υπαίτιους όλης αυτής της κατάστασης;

Αλλά, είπαμε: Κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα «συντρόφια» κατάπιαν τις γλώσσες τους. Ενίοτε τους φταίει ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, τις δε τελευταίες ημέρες και ο ... Μητροπολίτης !!! Γιατί; Διότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στους 9 μήνες που κυβερνά, πήγε την Ελλάδα πίσω 20 χρόνια. Και διότι η ανικανότητα των κυβερνόντων από την κεντρική Πολιτεία (Υπουργείο Μετανάστευσης, κλπ) να λύσουν το πρόβλημα, έχει στην ουσία καταργήσει στη συνείδηση του κόσμου τους προεκλογικούς λόγους και τις φανφάρες των ψευτοπροοδυτικών γιλαντζί αριστερών οι

οποίοι –αριστεροί στο φρόνημα αλλά δεξιότεροι της δεξιάς στην πρακτική όντες- μας έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση με γελοιοότητες και απαιτήσεις ένεκα των οποίων ο κόσμος σύντομα θα επαναστατήσει.

Πρέπει να έχουν κάποιοι υπόψη τους ότι, τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε μεγάλος αναβρασμός στην τοπική κοινωνία, όχι τόσο από την έλευση μεταναστών στη Χίο, όσο από το γεγονός ότι

ορισμένοι (ευτυχώς ελάχιστοι), καθημερινά εξέδιδαν ανακοινώσεις κατά των τοπικών Αρχών, με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος που συνέδραμε μέχρι πρότινος, να μην επιθυμεί πλέον να παρέχει εθελοντική βοήθεια συνεργαζόμενος με άτομα που έχουν πολιτικά ελατήρια και όχι την κοινωνική, εθελοντική, προσφορά των πολιτών. Αυτό το εισέπραξα και προσωπικά, όταν μου

γνωστοποιήθηκε από συμπολίτες μας. Πολίτες, με τη βοήθεια των οποίων τρεις (3) φορές γεμίσαμε την αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου με ρούχα και τρόφιμα και διαθέσαμε στους μετανάστες πάνω από 4 τόνους ρούχα, παπούτσια και τρόφιμα, το τελευταίο διάστημα, με εθελοντές αποκλειστικά του Δήμου.

Το πρόβλημα του μεταναστευτικού-προσφυγικού πρέπει να επιλυθεί σε κεντρικό επίπεδο. Η κυβέρνηση στο θέμα αυτό είναι ανύπαρκτη. Οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες προσπαθούν να το επιλύσουν μόνοι τους και αυτό είναι λάθος. Δεν μπορεί να κατηγορείται κάποιος ο οποίος πασχίζει να πράξει ότι μπορεί και από πάνω να ακούει "τα εξ αμάξης" από θερμόαιμους ανεγκέφαλους ηγεμονίσκους οι οποίοι αυτοανακηρύσσονται σωτήρες ή φωστήρες του τόπου. Και όσα κάνουν χάνονται και δεν πείθουν την κοινή γνώμη για τα κίνητρά τους.

Θα σταθώ σε κάτι τελευταίο: Κάποιοι τα έβαλαν και με την Εκκλησία !!! Η Εκκλησία, αυτή τη στιγμή, είναι ο μεγαλύτερος φιλανθρωπικός Οργανισμός στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στη Χίο ειδικότερα. Στη Χίο σιτίζει καθημερινά 600 άτομα, χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές, καλύπτει ενοίκια απόρων Χιωτών εντός και εκτός Χίου, διέθεσε τα 2/3 της ακίνητης περιουσίας της στο Δημόσιο και την τοπική Αυτοδιοίκηση και φιλοξενούν προνοιακές δομές, σχολεία και εθελοντικές ενώσεις. "Ντουντούκα" δεν βγάζει για όλα τούτα, διότι σέβεται τα

πρόσωπα που ενισχύει. Πως τολμούν οι άχρηστοι κρατικοδίαιτοι να μιλούν για την Εκκλησία; Πως τολμούν να έχουν το θράσος κάποιοι, που ούτε έξω από Ναό δεν περνούν, να απαιτούν από την Εκκλησία να δώσει τις ενοριακές αίθουσες Της (για τις οποίες πληρώνει ΕΝΦΙΑ και αποδίδει φόρους κανονικότατα και δίχως καμία έκπτωση, όπως και οι ιδιωτικές Οργανώσεις-εταιρίες, κλπ), αυτές που λειτουργούν με τον οβολό των πιστών χριστιανών;

Μήπως νομίζουν ότι η Εκκλησία έχει καμία τράπεζα ή πακτωλό χρημάτων; Ούτε τράπεζα έχει (ο Πάπας έχει

τράπεζες και δικό του οικονομικό δίκτυο, όχι εμείς), ούτε απαλλάσσεται από την φορολόγηση της περιουσίας Της, την οποία συντηρεί συλλέγοντας Ευρώ Ευρώ από το υστέρημα των πιστών. Πως έχουν το θράσος να ασκούν κριτική αυτοί που ούτε το 1 % όσων προσφέρει η Εκκλησία (365 ημέρες το χρόνο και όχι μόνο όταν έλθουν πρόσφυγες) δεν έχουν προσφέρει εκείνοι; Πως έχουν το θράσος να απαιτούν κάποιοι αχαϊρευτοι, που δεν έχουν δώσει ούτε ένα Ευρώ ποτέ σε Εκκλησία (ενώ την κομματική τους συνδρομή με μεγάλη γαλαντομία καταβάλλουν και

εξευρίσκουν χορηγούς για το κόμμα), να διαθέσει την περιουσία του κάποιος άλλος που έγινε με το δικό του υστέρημα αποκλειστικά;

«Μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα», ζητάτε κύριοι «αλληλέγγυοι». Προσέξτε, όμως, διότι ήδη έχετε δικάσει με τις πράξεις σας τον τόπο και το κακό δεν θα αργήσει να έλθει. Η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός σας αποκαλύφθηκαν στο χιώτικο λαό!

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά:



Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)

φροντίδα μας