



Άποψη 25/9/15 13:33 τελ. ενημ.: 26/9/15 11:01

Όταν οι Χιώτες αιρετοί ανακάλυψαν την Αμερική...



Αλέκος Γαϊτάνος



1 Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Κοινή συνέντευξη τύπου για το θέμα των προσφύγων έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος Χίου προκειμένου να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για το προσφυγικό θέμα και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Ταυτόχρονα ο πρόσφατα

νεοεισελθείς στο μνημονιακό μπλοκ Βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης δήλωσε την πρόθεσή του να μεταβεί στην Αθήνα προκειμένου να αφυπνίσει τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες για την τραγωδία που διαδραματίζεται όχι μόνο στα νησιά μας αλλά σε ολόκληρη τη γηραιά Ήπειρο.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αθρόες εισροές καταταλαιπωρημένων συνανθρώπων μας οι οποίες όπως όλοι γνωρίζουν, οι αιρετοί θα έπρεπε να το γνωρίζουν καλύτερα από όλους, προϊόντος του χρόνου θα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο όπως και τα αθώα θύματα κυρίως παιδιά θα ξεβράζονται ένθεν και ένθεν στις ακτές του Αιγαίου.

Πρόκειται για ανείπωτη προαναγγελθείσα τραγωδία το μέγεθος της οποίας είναι πολύ πρόωρο να εκτιμηθεί αφού ουδείς γνωρίζει το πότε θα σταματήσουν οι πόλεμοι και οι καταστροφές στις χώρες από όπου τα χιλιάδες δυστυχημένα πλάσματα ξεκινούν το ταξίδι για τη δική τους γη της Επαγγελίας.

Οι επεμβάσεις των σύγχρονων σταυροφόρων της Δύσης για τη νομή του ενεργειακού πλούτου των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής άναψαν πολέμους, προκάλεσαν ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις, ευνόησαν τη δημιουργία φονταμενταλιστών τρομοκρατικών δικτύων σπέρνοντας τον όλεθρο, την καταστροφή με το φάσμα του θρησκευτικού μεσαίωνα να πλανάται στην ευρύτερη περιοχή.

Συνεπακόλουθη των πολέμων η εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση προκάλεσε τις μετακινήσεις ολόκληρων πληθυσμών, σφαγές και θρησκευτικές εθνοκαθάρσεις αποτελούν τα αίτια του σημερινού προσφυγικού ζητήματος το οποίο η διεθνής κοινότητα καλείται άμεσα να αντιμετωπίσει.

«Σταματήστε τον πόλεμο και κανείς δε θα θέλει να έρθει στην Ευρώπη» είπε ο μικρός Σύρος Κιναν Masalemehi σε ομάδα

δημοσιογράφων και στα λόγια του συμπυκνώνεται το όλο δράμα του προσφυγικού ζητήματος.

Με την έκκλησή του αυτή ο μικρός Σύρος απευθύνθηκε στους ηγέτες της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομικής ελίτ για το προσφυγικό δράμα, οι οποίοι με φανερή την έλλειψη οποιουδήποτε σοβαρού μεταναστευτικού και προσφυγικού σχεδιασμού μοιάζουν αδύναμοι να το αντιμετωπίσουν κατάματα.

Η Χώρα μας, θλιβερός ουραγός των διεθνών σταυροφόρων παρείχε κάθε είδους διευκολύνσεις στις τυχοδιωκτικές επεμβάσεις, πρώτη τώρα αντιμετωπίζει τα επίχειρα των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Πολιτεία και τοπική εξουσία ερίζουν αδυνατώντας να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη. Πιστές στα δόγματα των μνημονιακών μονοδρόμων ρίχνουν νερό στο μύλο της ακροδεξιάς και της ξενοφοβίας.

Όταν οι χιώτες αιρετοί ανακάλυψαν την Αμερική η ανθρωπιστική τραγωδία ήταν πια εδώ...

0 σχόλια

Ταξινόμηση κατά: Παλιότερα



Προσθέστε ένα σχόλιο...

[Πρόσθετο σχολίων στο Facebook](#)

Φροντίδα μας, η νοητική