



Άποψη 10/4/15 15:58 τελ. ενημ.: 10/4/15 15:58

Ουαί υμίν, κύριε Μηταράκη!



Αλέκος Γαϊτάνος

0
Κοινοποιήσεις

Facebook

Twitter

E-mail

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις μεταναστευτικές ροές που κατακλύζουν τη χώρα μας και είναι αδύνατον να ελεγχθούν με βάση τις υπάρχουσες δυνάμεις και υποδομές του Λιμενικού Σώματος, έκρουσε ο υπεύθυνος του τομέα Ναυτιλίας και Αιγαίου της Ν.Δ ,μέχρι χθες μνημονιακός Υφυπουργός και σημερινός Βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης.

Περιγράφοντας- σωστά- την τραγικότητα του δράματος που βιώνουν οι πρόσφυγες και προς επίρρωση της επιχειρηματολογίας του, αναφέρθηκε σε εικόνες ντροπής με εκατοντάδες στοιβαγμένους συνανθρώπους μας να διαβιούν σε άθλιες συνθήκες ,χωρίς στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, χωρίς την ουσιαστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και χωρίς την εκπόνηση κανενός σχεδίου αντιμετώπισης της όλης κατάστασης.

Έτσι ανερυθρίαστα χωρίς ίχνος ντροπής, με έλλειψη κάθε διάθεσης αυτοκριτικής για τις κραυγαλέες ευθύνες που φέρει, ο

μέχρι προ διμήνου υφυπουργός Ανάπτυξης, επίλεκτο μέλος του πολιτικού προσωπικού που έριξε τη Χώρα στον Καιάδα των μνημονίων δέσμια στο άρμα της πολιτικής και οικονομικής υποτέλειας των ισχυρών της Ευρώπης, έρχεται τώρα ως άλλος Πόντιος Πιλάτος να νίψει τα χέρια και να επιρρίψει αλλού τις ευθύνες που αυταπόδεικτα ανήκουν σε αυτόν και στην Παράταξη που εκφράζει.

Παριστάνει τον αδαή, μοιάζει να αγνοεί τις αιτίες που δημιουργούν το μεταναστευτικό ρεύμα ανθρώπων διωγμένων από τις πατρίδες τους, εξαιτίας πολιτικών που χάραξαν οι ισχυροί της γης, αιτίες που σχετίζονται άμεσα με την ανισοκατανομή του παγκόσμιου πλούτου, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των σύγχρονων σταυροφόρων και τις κλιματικές αλλαγές από την αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος, εγκαλεί τους σημερινούς κυβερνώντες για έλλειψη σχεδιασμού και προνοητικότητας στην αντιμετώπιση του προβλήματος υποδοχής των προσφύγων.

Γνωρίζει όμως καλά ο πρώην υφυπουργός ότι η Κυβέρνησή του, πειθήνια στις εντολές των Δυτικών Χωρών της Ευρώπης, ουδέποτε έθεσε θέμα αναθεώρησης της συνθήκης γνωστής ως Δουβλίνο 2, εγκλωβίζοντας ουσιαστικά χιλιάδες μετανάστες στην Ελλάδα, μετατρέποντας ένα κατ'εξοχήν πανευρωπαϊκό πρόβλημα, σε πρόβλημα της Ελλάδας, ως χώρας εγγύτερης στις καθημαγμένες πατρίδες που άρον άρον αυτοί εγκατέλειψαν.

Άθλιες οι συνθήκες στα παραπήγματα υποδοχής των μεταναστών στα ακριτικά μας νησιά όπως και στα γκέτο που στοιβάζονται οι εγκλωβισμένοι, αποδεικνύουν περίτρανα το διαχρονικό έλλειμμα ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, πρωτίστως όμως φανερώνουν τη φύση του ανθρωπιστικού αυτού προβλήματος, η αντιμετώπιση του οποίου ουδεμία σχέση έχει με μέτρα αποτροπής προσέγγισης και πολιτικές αντιμετώπισης ανθρώπων περίπου ως τοξικών αποβλήτων.

Ατέλειωτο μοιάζει το μαρτύριο των μεταναστών στο σύγχρονο Γολγοθά που βιώνουν. Περιμένουν τη δική τους Ανάσταση μακριά από τη φρίκη του πολέμου και την εξαθλίωση.

Μακριά από σύγχρονους φαρισαίους και υποκριτές.

Ουαί υμίν, κύριε Μηταράκη!